

# Israelsmissionens Avis

EVANGELIET OG DEN JØDISKE VERDEN

NR. 3 JUNI 2008



## MIDTERSIDERNE

Staten Israel har lige fejret sit 60-års jubilæum. Som i andre demokratier er der delte meninger om mange forhold – bl.a. spørgsmålet om abort.



**'WHY WE FIGHT'**  
Med et citat fra filmen "Band of Brothers" lægger Peter Madsen op til fornyet engagement i Israelsmissionens Unge. Se ungdomssiderne s. 8.



*"...Jeg beder af hele mit hjerte til Gud om at jøderne må blive frelst" (Rom 10,1)*

## Messiansk jøde i jødisk bibel-quiz i Israel

Af Bodil F. Skjøtt

En af de mange måder, hvorpå Staten Israels uafhængighedsdag hvert år markeres, er afholdelsen af en international bibel-quiz for børn og unge. Fire unge fra Israel skal kvalificere sig til den afsluttende finale, hvor de skal konkurrere mod andre unge jøder fra andre lande, om hvem der kender den jødiske bibel bedst, dvs. det vi kalder Det Gamle Testamente.

I år appellerede en række rabbinere i Israel til boykot af konkurrencen. Grunden var, at den ene af de fire finalister var messiansk jøde, nemlig 2. g'eren Bat-El Levi. Ifølge avisen Jerusalem Post sagde en af de rabbinere, som appellerer til en boykot, at "messianske jøder er missionærer, der laver proselyt-virksomhed på en meget sofistikeret måde". Initiativet til boykotten kom fra anti-missionsorganisationen Yad L'achim. Det var også dem, der havde fundet ud af – eller "afsløret" som de sagde – at Bat-El er medlem af en messiansk menighed og åbenlyst bekender sin tro, at Jesus er Messias.

### Reaktioner

Det er Israels undervisningsministerium, der står bag den årlige konkurrence. På appellen om boykot svarede man, at konkurrencen ganske rigtigt kun er åben for jøder, men at Bat-El også opfylder kriterierne for at deltage og derfor ikke kunne diskvalificeres – selv om hun er messiansk jøde.

Calev Meyers, lederen af Jerusalem Institute of Justice, et organ der taler religiøse mindretals sag, er af den mening, at rabbinernes appel om boykot er et udtryk for svaghed. "Hvis deltagelsen af en messiansk jøde i en sådan konkurrence er nok til at ryste deres verden, må den være let at ryste. Hvordan kan de føle sig truet af en ung pige, som kender Bibelen?"

Inden bibel-quizzen blev afholdt, nåede sagen endnu engang at komme på forsiden af de israelske aviser. Næste gang kunne man læse, at de tre øvrige finalister ikke havde tænkt sig rette sig efter Yad L'achim og rabbinernes appel om boykot. De havde spurgt deres egne rabbinere til råds og fået grønt lyst til at fortsætte – selv om deres optræden sammen med en, som åbenlyst bekender troen på Jesus som Israels Messias, kunne ses som en legitimering af, at man kan være jøde og bekende sig til Jesus.

Årets bibel-quiz blev i sidste ende vundet af den 15-årige Tzurit Braunson fra Nahariya, hvilket man kunne læse om i medierne dagen efter Israels uafhængighedsdag. Ud over at



Selv om den unge messianske jøde Bat-El Levi holder lige så meget af sit land som andre jøder i Israel, forsøgte israelske rabbinere at forhindre hende i at deltage i en bibel-quiz.

omtale hende som vinderen over de øvrige deltagere fra USA, England og Mexico, blev det igen nævnt, hvordan nogle rabbinere havde reageret på den 17-årige Bat-El's deltagelse. For den kunne jo, som de sagde, "opmuntre til udbredelsen af den kristne tro blandt jøder". I øvrigt brugte den 15-årige vinder af konkurrencen sin platform til at give et brev til premierminister Ehud Olmert, hvori hun bad ham sikre løsladelsen af Jonathan Pollard, som siden 1986 har været fængslet i USA dømt for spionage.

Der er flere ting i denne sag,

som det er værd at hæfte sig ved: Først at en ung messiansk jøde er blandt de fire bedste bibel-kendere blandt israelsk skoleungdom. Dernæst at undervisningsministeriet anerkender, at messianske jøder er jøder. Endelig at avisen Jerusalem Post kan skrive om det uden at skulle forklare sine læsere, hvad der menes med "Messianic Jews".

## Plakater til Uafhængighedsdagen

Hvert år fremstilles en plakat i forbindelse med fejringen af Israels uafhængighed.

Den første kom i 1949, og – som det siges forneden – markerer den etårsdagen for Israels selvstændighed. Den hebraiske tekst midt på plakaten er taget fra Uafhængigheds-erklæringen: "Det er det jødiske folks selvfølgelige ret at være en nation som alle andre nationer i deres egen suveræne stat."



## BRUG GIROKORTET

Israelsmissionens venner ønskes en god sommer - og god sommerferie.

Israelsmissionen skal også betale regninger i sommerferien.

På forhånd tak for en sommergave – stor eller lille.



PAKKE MAGASINPOST

ID-Nr.: 45048



# Israels Højesteret og messianske jøder

Af Kai Kjær-Hansen

**T**olv messianske jøder, der tidligere er blevet nægtet statsborgerskab i Israel, har nu fået det – efter en domsafsigelse i Israels Højesteret.

Hermed afsluttes en over to år gammel sag, der er ført for de tolv messianske jøder af bl.a. den israelske advokat Calev Myers, der selv er Jesus-troende jøde og også stifter af Jerusalem Institute of Justice.

I tidligere domsafgørelser er messianske jøder blevet nægtet statsborgerskab i Israel, når de har søgt om dette i kraft af at være jøder. Opfattelsen har været, at en messiansk jøde, der tror på Jesus, har skiftet religion og derfor ikke længere kan opfattes som jøde og derfor heller ikke

Israels Højesteret i Jerusalem.

Foto: Ester Inbar



kan komme i betragtning under loven om tilbagevenden.

Det israelske indenrigsministerium havde nægtet at registrere de tolv messianske jøder som immigranter under loven om tilbagevenden. Nogle af de pågældende havde fået breve fra ministeriet, hvor afslaget bl.a. var begrundet i, at de var involveret i missionsaktiviteter.

Men nu har Israels Højesteret altså fastslået, at de tolv pågældende Jesus-troende jøder kan få immigrantstatus og statsborgerskab – ikke fordi de er at betragte som jøder efter den definition, der gælder for loven om tilbagevenden, men fordi de er efterkommere af jødiske fædre.

## Andagt

# Grebet af Kristus



Af Hans-Ole Bækgaard, Jerusalem

**D**er er mere mellem himmel og jord, end man lige tror. Denne sætning dækker tit over det, vi ikke kan forklare med fornuften. For nogen er der tale om overnaturligt pjat, for andre om religiøs udfoldelse uden censur.

Det har overrasket mig i mit møde med jøder, at kabbalisten i forskellige afskyninger spiller så stor en rolle. Kabbalisten er betegnelsen for en jødisk filosofisk skole i middelalderen, der satte sig for at tolke Det Gamle Testamente især ud fra tal- og bogstavmystik. I det moderne Israel finder man særligt traditionen hos religiøse jøder i Safed i det nordlige Israel. I det jødiske folk har kabbalisten efterhånden mere udviklet sig til en humanistisk, mystik tolkningsmulighed af tilværelsen, så kabbalisten i vor tid har fået succes som en nyreligiøs bevægelse.

Også andre former for over-



Unge i samtale om Jesus på New Age festival

tro har vundet indpas. Nogle er meget opmærksomme på, hvad de spiser af mad, da det kan være helbredende. Flere unge kommer hjem fra Østen efter endt militærtjeneste og er præget af hinduisme eller nyreligiositet.

Når jeg tidligere tænkte på det jødiske folks åndelige liv, handlede det mest om, hvor det "gik galt" for især de ortodokse jøder med deres menneskeskabte overleveringer, der prægede deres forståelse af Skriften – den

store forpligtelse til at overholde en masse bud og regler.

Men det er jo ikke blot i det jødiske folk, at de åndelige forhold er på denne måde. Hos os danskere vil vi kunne opleve noget lignende. I de kristne fællesskaber vil der ofte være menneskelavede bud og regler, der sætter dagsordenen for "det rigtige liv", man skal leve op til. I den brede befolkning florerer overtro i så mange former på det (ny)religiøse marked, at det

## Israelsmissionens avis - optaget af jøderne og deres forhold til Jesus

Avisen er gratis – men mange vælger at indbetale et støtte-abonnement på kr. 90,- om året.

Avisen kan rekvireres hos Den Danske Israelsmission  
Tlf. 7456 2233  
mail: kontor@israel.dk -  
hjemmeside: www.israel.dk



## MØDER & TEMA-AFTENER



Bestil et møde med en engageret taler, aktiv i Israelsmissionen.

For mødeprogram: se dagspressen, kirkeblade eller på Israelsmissionens hjemmeside [www.israel.dk](http://www.israel.dk)

## Det økonomiske puslespil...

Følg med i, hvordan det går med indsamlingen af midler til arbejdet.  
Budget: 1.900.000 kroner

Per 1. maj er indkommet 408.000 kroner, hvilket svarer til 21% af budgettet.

Gad vide hvad billedet forestiller?



overstiger ens forstand. Det kan være svært at forholde sig til, at mennesker virkelig tillægger en død sten, et tilfældigt stjernetegn, en navneændring hos en numerolog, eller hvad ved jeg, så stor åndelig betydning.

Der findes et godt alternativ til alt dette. For mellem himmel og jord er Jesus Kristus. Levende og virkelig. Her skal man ikke gætte på, hvem han er, eller hvad han er. Det kan du læse om i Bibelen. Derfor gælder det om at være

grebet af ham, som apostlen Paulus siger det, så han har førstepladsen i ens liv. Eller, som det også kan forstås, det gælder om, at Kristus har grebet mig:

"Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus" (Fil 3,12).

## Sekretariat

**Sekretariat**  
Ydre Missions Hus  
Nørregade 14  
6070 Christiansfeld  
Tlf. 7456 2233  
Kontorassistent  
Jeanette Wind  
@: kontor@israel.dk  
Girokonto 305-4500  
Bankkonto: Reg. nr. 9743  
konto nr. 0003054500

**Hjemmeside.**  
[www.israel.dk](http://www.israel.dk)  
**Generalsekretær**  
Bodil F. Skjøtt  
Tlf. 7356 1276  
Mobil 2371 8264  
@: general@israel.dk  
**Ungdomssekretær**  
Se s. 8

## Landsstyret

**Formand**  
Teol. dr. Kai Kjær-Hansen  
Tlf. 8622 6470  
@: kkh@israel.dk  
**Forhenværende MF**  
Henning Lysholm  
Christensen  
Tlf. 9722 3148  
@: lysholm@post10.tele.dk

**Sognepræst**  
Peter Ø. Jacobsen  
Tlf. 7592 0121  
@: poej@km.dk  
**Konsulent**  
Bent Jakobsen  
Tlf. 7594 2991  
@: bent.jakobsen@get2net.dk

**Cand.mag.**  
Hanne Skjølstrop Mikkelsen  
Tlf. 8730 3077  
@: hanne@israel.dk  
**Redaktionel medarbejder**  
IMT  
Jørgen Hedager Nielsen  
Tlf. 7586 1221  
@: hedager@israel.dk

**Sognepræst**  
Erik Nikolajsen  
Tlf. 9712 0417  
@: erni@km.dk  
**Sognepræst**  
Heinrich W. Pedersen  
Tlf. 7588 3012  
@: hwpe@km.dk

## Udsendinge

**Jaffo**  
Jan og Vicka Mortensen,  
Immanuel Church,  
Rehov Be'er Hofman 15,  
P.O. Box 1783  
Tel Aviv 61016, Israel  
Tlf.: +972 3 682 0654  
Fax: +972 3 682 6409  
@: mortensen@israel.dk



# Glædelig Purim – og en ond bombebehandling

Af Kai Kjær-Hansen

**A**mi Ortiz, 15-årig søn af en messiansk-jødisk familie i Ariel på Vestbredden, havde set frem til at fejre Purimfesten torsdag den 20. marts om aftenen. Det gik meget anderledes, idet han blev genstand for en ond bombebehandling, der nær havde kostet ham livet.

Purim fejres med god mad og vin og med en vis karnevalsstemning til minde om begivenheder, der er beskrevet i Esters Bog, hvor dronning Ester og Mordokaj vinder over den onde Haman. Denne aften kæmpede læger og sygeplejersker for Amis liv.

I løbet af dagen var der blevet lagt en pakke uden for familien Ortiz' lejlighed. På pakken stod der "Happy Purim". Den blev bragt ind i lejligheden af en hushjælp. Da Ami pakkede gaven op, viste det sig, at den indeholdt



en bombe, som sprang. I kritisk tilstand blev han bragt til hospitalet.

På billedet kan man se, hvordan lejligheden blev raseret. Biler parkeret uden for lejligheden

fik ruderne knust. Ikke underligt, at lægerne kalder det et mirakel, at Ami overlevede.

Hvem der står bag denne onde handling, er endnu ikke opklaret. Amis far, David Ortiz, er en kendt messiansk jøde, der både arbejder blandt jøder og muslimer. Han har tidligere fået dødstrusler. Det er således endnu ikke opklaret, om det er radikale muslimer eller radikale jøder, der står bag denne modbydelige handling.

Hændelsen er naturligvis blevet dækket i israelske og internationale medier. David Ortiz har gjort indtryk ved offentligt at udtrykke, at også med hensyn til denne familie-tragedie, må tilgivelsen råde.



David Ortiz - Ami's far - i sorg: "Tilgivelsen må råde - også i denne sag..."

Den messianske bevægelse i Israel har støttet familien. I bevægelsen fornemmer man en øget aktivitet imod messianske jøder, uanset hvem der står bag Purimbomben.

For Ami bliver fremtiden svær – ikke blot ved kommende fejring af Purimfesten, men hele livet.

## Et fornyet ja til jødemission

Den store amerikanske avis The New York Times bragte den 28. marts en helsides annonce om jødemission. Den var indrykket af World Evangelical Alliance (WEA), hvis danske afdeling hedder Evangelisk Alliance. Annoncen indeholder en udtalelse med et fuldtone ja til jødemission.

Annoncen – og ja'et til fortsat jødemission – er støttet af 51 prominente evangelikale kristne. Det var, hvad der var plads til i annoncen. Men andre har støttet erklæringen senere.

### Glædeligt men intet nyt

I sig selv indeholder erklæringen intet nyt. Men den kommer alligevel på et rigtigt tidspunkt. Og messianske jøder glæder sig naturligvis over den og den støtte, de hermed har fået. I Den Danske Israelsmission kan



The New York Times

vi fuldt ud bakke op omkring udtalelsen.

Sagen er jo, at mange kristne i dag stiller sig kritisk til jødemission. Ikke blot er den irrelevant, hævder man, men den er også uetisk og teologisk unødvendig. Og, siger man videre, jøder, der kommer til tro på Jesus burde holde op med at sige, at de fortsat er jøder. Et sådant synspunkt gør Jesus-troende jøder til tabere. Med udtalelsen får de den opbakning, som de fortjener.

Glæden over denne opbakning kommer bl.a. til udtryk på hjemmesiden for Jews for Jesus. Her siges det:

"Vi ønsker at udtrykke vores påskønnelse af Evangelisk Alliance og dem, der har underskrevet dokumentet, fordi de har anerkendt behovet for, at evangeliet rækkes i kærlighed til alle folk, deriblandt vort jødiske folk. Og det er en særlig opmuntring for os at se, at vores evangelikale familie anerkender, at de af os, der blev født som jøder, fortsat har al mulig ret til at identificere sig som jøder."

Her følger udtalelsen i dansk oversættelse.

kk-h

## Evangeliet og det jødiske folk – en evangelisk erklæring

Som evangeliske kristne ønsker vi at give udtryk for ægte venskab og kærlighed til det jødiske folk. Vi erkender med bedrøvelse, at kirkehistorien har været skæmmet af antisemitiske ord og gerninger; og i tider, hvor det jødiske folk var i stor fare, gjorde kirken langt mindre, end den burde have gjort.

\* Vi lover og forpligter os til at være kærlige venner og at kæmpe imod en sådan uretfærdighed i vor generation. Samtidig ønsker vi entydigt at sige, at efter vor mening er det mest kærlige og bibelske udtryk for vort venskab mod det jødiske folk – og alle andre vi kalder venner – klart at forkynde Guds kærlighed i Jesu Kristi person.

\* Vi tror, at det kun er gennem Jesus, at mennesker kan modtage evigt liv (ApG 4,12). Hvis

Jesus ikke er det jødiske folks Messias, kan han ikke være verdens frelser.

\* Vi anerkender, at det er godt og rigtigt, at mennesker med særlig kundskab, indsigt og særlige evner bruger disse gaver til at fortælle andre om Messias, og det gælder også de organisationer, der direkte henvender sig til det jødiske folk (1 Kor 9,20-22).

\* Vi tager afstand fra brugen af bedrag eller tvang i forbindelse med evangelisering; imidlertid afviser vi den tanke, at det er uhæderligt for efterfølgere af Jesus Kristus, der blev født som jøder, fortsat at forstå sig selv som jøder (Rom 11,1).

Vi ønsker at gøre det klart, at vi som evangeliske kristne ikke ønsker at krænke vore jødiske venner med de ovenfor anførte udsagn; men vor tro og vor bundethed til Bibelen tvinger os til at hævde disse principper. Det udspringer af vor dybe respekt for det jødiske folk, at vi søger at dele de gode nyheder om Jesus Kristus med dem og opmuntre andre til at gøre det samme, for vi tror, at frelsen kun findes i Jesus, Israels Messias og verdens frelser.

## Avisen

**Jerusalem**  
Hans-Ole Bækgaard  
Den Danske Kirke  
Bar Kockba Street 91/5  
IL-Jerusalem 97892  
Tlf. + 972 2 5324 254  
@: olsen@israel.dk

**Kirkevolontør i Jerusalem**  
Andreas Lind Pedersen  
@: andreas@israel.dk

**Musalaha**  
Louise Vibjerg Thomsen  
@: louise\_v\_thomsen@hotmail.com

**Evangeliet og den jødiske verden**  
Oplag: 5.000  
ISSN 0907-2314  
Eftertryk tilladt ved kildeangivelse

**Redaktion**  
Birger Petterson  
Bodil F. Skjøtt

Kai Kjær-Hansen  
(ansv. for siderne 1-6)  
Box 11, 8520 Lystrup  
Tlf. 8622 6470  
@: dimavis@israel.dk

**Flytning m.v.**  
Adresseændring meddeles til Post Danmarks lokale postkontor, hvor-efter Israelsmissionens Avis automatisk

bliver sendt til den nye adresse i Danmark.  
Ved flytning til udlandet, Færøerne og Grønland meddeles flytning til Israelsmissionens sekretariat.  
Ved uregelmæssig levering samt afbestilling kontakt sekretariat.

**Layout:** www.betteridea.dk, Vejle  
**Tryk:** Vinderup Bogtrykkeri a/s  
7830 Vinderup





# Israel 60 år - og mistede liv

Af Kai Kjær-Hansen

**F**orud for Yom Ha'atzmaut, uafhængighedsdagen, går Yom Hazikaron, Israels nationale mindededag for faldne soldater og ofre for terrorisme. At Yom Hazikaron er placeret dagen forud for Yom Ha'atzmaut, er et smukt udtryk for bevidstheden om, at frihed og selvstændighed har kostet – og stadigvæk koster – ofre og liv.

Staten Israel er en demokratisk stat baseret på jødiske værdier. I Uafhængighedserklæringen siges det bl.a., at staten Israel "vil fremme landets udvikling for alle sine indbyggere; den vil basere sin eksistens på læren om frihed, retfærdighed og fred, således som de hebraiske profeter har belært os; den vil skabe fuldstændig social og politisk ligeberettigelse for alle sine borgere uden hensyn til race, tro eller køn; den vil garantere den fulde frihed for tænkning og tro, opdragelse og kultur; den vil beskytte de ophøjede og ukrænkelige helligdomme og alle religioners hellige steder, og den vil slutte sig til principperne i De Forenede Nationers frihedsbrev."

På Yom Hazikaron mindes de omkring 25.000 personer, der er faldet i krig eller er blevet ofre for terrorisme.

## Mistede i krig - og ved abort

Dette tal på 25.000 svarer til omkring halvdelen af de aborter, der årligt foretages i Israel i dag.

En sådan sammenligning turde jeg ikke som ikke-jøde fremkomme med på egen hånd. Men den indgår i debatten i Israel.

I pressemeddelelser fra Israel lyder det, at Israels overrabbinat d. 24. december 2007 udtalte, at abort "er en alvorlig synd". Og ikke nok med det, men denne alvorlige synd "forhæler Messias' komme".

Lederen af antiabort-organisationen Efrat, dr. Eli Shusheim, havde forinden fremlagt det statistiske materiale for overrabbinatet: Hvert år udføres der over 50.000 aborter i Israel, hvoraf kun 20.000 er lovlige.

På Efrats hjemmeside nævnes samme tal, og det hævdes: "Mange af disse aborter kunne forhindres, hvis blot kvinden fik en basal social og økonomisk



Ortodoks jøde tilbyder anden jøde at anlægge bederemme i centrum af Jerusalem på Yom Ha'atzmaut.

støtte. Alene sidste år reddede Efrat livet for 1806 jødiske børn i Israel. Hvis vores budget havde været dobbelt så stort, kunne vi have reddet dobbelt så mange børn."

Og nederst på hjemmesiden kan følgende læses:

## Sidste år skete dette i en gennemsnitsuge i Israel:

- 9 mennesker blev dræbt i trafikuheld
- 1 israeler blev myrdet af terrorister
- over 900 spædbørn mistede livet ved abort, hovedsagelig pga. økonomiske forhold!

Tilsvarende toner lyder fra Be'ad Chaim (Prolife), den messiansk-jødiske antiabort-organisation i Israel. I Mishkan (nr. 49, 2006, s. 71) skrev Sandy Shoshani bl.a.: "Det skønnes, at der siden 1948 er aborteret mere end 2 millioner spædbørn i Israel . . . Hvis disse to millioner børn var blevet født i stedet for at blive aborteret, ville det ømtålelige demografiske problem i forhold til araberne ikke eksistere."

Henvisningen til demografien får næppe tilhængere af abort til at skifte standpunkt. Og sekulariserede jøder, der ikke i forvejen lever i håbet om Messias' komme, kerer sig næppe om overrabbinatets advarsel om, at de ved abort forsinker Messias' komme.

Ved at legalisere abort – inden for vedtagne rammer – ligner staten Israel, der ellers bygger på jødiske værdier, en lang række stater, der

bygger på kristne værdier og også har legaliseret abort. Staten Israel er således hverken værre eller bedre på det punkt.

## En del af demokratiet

Tallene er rystende, men det nytter ikke at ignorere virkeligheden. Om vi kan lide det eller

ej: Abort er på en eller anden måde blevet en del af demokratiet i den vestlige verden, det demokrati som vi ikke vil undvære, og som vi har brug for i en lang række andre tilfælde. Så på en eller anden måde er vi låst fast. Hvordan vi end vil begrunde det, så vil de færreste abortmodstandere, selv om de mener, at abort er mord, kunne støtte fx det lovforslag, som det ultraortodokse Shas parti fremlagde i 1997, og som ville give mulighed for at retsforfølge udøvere af abort for overlagt

mord. Og hvorfor vil man ikke kunne det? Fordi man har anerkendt, at det ikke går an at styre verden ud fra et teokratisk tankesæt. Næste offer ville måske blive bøsser og lesbiske. Og næste igen måske messianske jøder og forbud mod deres virksomhed i Israel. Det er tankevækkende, at når nogle har forsøgt at begrænse deres virk-

somhed og ytringsfrihed i Israel ved lovgivning, er dette ikke blevet vedtaget i Knesset, netop fordi det ville være i modstrid med demokratiets principper.

Intet tyder på, at demokratier i den vestlige verden, inklusive staten Israel, i nævneværdigt omfang vil lave om på abortlovgivningen. Sådan er virkeligheden. Men det betyder ikke, at pro-lifeforkæmpere skal resignere. Ortodokse jøder, messianske jøder og kristne, som i denne sag i bund og grund baserer deres synspunkt på samme bibelske-jødiske værdier, har stadigvæk en profetisk rolle at spille. Ved deres indsats frelser de liv, ikke så mange som de gerne ville, men dog nogle. Og de rækker hånden ud til dem, der engang valgte abort og nu lever med smerten over denne beslutning, og forsøger at give nyt håb – og liv – til sådanne.

Som ven af staten Israel kan jeg ønske tillykke med de 60 år. Dette tillykke indebærer ikke en blind støtte til alt, hvad der foregår i Israel. Men jeg er glad for, at staten Israel ikke er et teokrati, men et demokrati. Mellem ethvert demokrati og troen består et spændingsforhold.

## Israel 60 år – drøm og virkelighed

**D**røm og virkelighed svarer ikke altid til hinanden. Her et par udtalelser af jøder forud for fejringen af Israels 60-års jubilæum.

Ron Pundak, søn af Herbert Pundik, mangeårig redaktør af dagbladet Politikken, skriver i april-nummeret af Magbit, der udgives af Den Danske Israelindsamling, følgende om situationen i Israel:

"Vi står ved en historisk korsvej, og hvis vi ikke overvejer vores næste skridt nøje, kan det få katastrofale følger for det utrolige projekt, der hedder Israel. Den traditionelle zionismes idealer skal revideres. Projektet kan kun lykkes på længere sigt, hvis der opnås fred. Besatte områder og fred

og bosættelser og fred er modstridende begreber. Valget står mellem fortidens zionisme, hvis grundlag er dominans og bosættelse, og fred, hvis grundlag er en løsning af det israelsk-palæstinske problem ved hjælp af en entydig model, der baserer sig på to lande til to folk."

Arthur Arnheim afslutter sin artikel "Revolutionen", trykt i maj-nummeret af det jødiske tidsskrift Goldberg, på følgende måde:

"Alle revolutioner har en 'messiansk' målsætning, skabelsen af tusindårsriget, hvor alle lever i

fred og fordragelighed. Ingen ideologisk baserede revolutioner har kunnet indfri dette strålende mål. Men som regel skaber revolutionære omvæltninger, på godt eller ondt, nye livsbetingelser for mennesker. Den zionistiske revolution skabte nye livsbetingelser for det jødiske folk. Men som ved en hvilken som helst anden revolution, der bedømmes 60 år efter, viser det sig, at der ikke til hver en tid og for alle er overensstemmelse mellem idealer og realiteter."

kk-h



Dagen efter Uafhængighedsdagen: Premierminister Olmert under anklage for at have taget imod bestikkelse.



# Kan noget godt komme fra Gaza?



Af Bodil F. Skjøtt

**N**år man i Israel læser om noget, der kommer fra Gaza i denne tid, er det næsten udelukkende raketter. Der er heller ikke så meget andet, der kan komme ud. De fleste af disse raketter rammer byen Sederot, hvilket bl.a. har haft det til følge, at rigtig mange mennesker har forladt Sederot eller er flygtet for at slippe for raketter og ikke mindst frygten for raketter.

De, der er tilbage i Sederot, er dem, der ikke har haft anden mulighed. Sådan som det altid er i en flygtninge-situation.

Men forleden mødte jeg ægteparret Young og Samia fra Gaza, og nu ved jeg, at der kan komme noget godt fra Gaza. Jeg mødte dem i Jesus House of Prayer i Jeriko. Huset fungerer som et åbent hus for ikke mindst muslimske kvinder. De kommer

for at få hjælp til dette og hint, men også bare for at snakke med nogen, fortæller Samia. I løbet af de sidste år er det blevet til en gruppe på omkring 40 kvinder, som kommer trofast og med deres mænds billigelse. Samia underviser kvinderne i engelsk og børnene får lektiehjælp. Hver lørdag formiddag er der et program med bibelundervisning og derefter undervisning i sundhed

og om, hvordan man tager vare på sig selv og sin familie. Mens kvinderne får undervisning, er der program for børnene, og inden kvinderne går hjem igen, har Young, Samias mand, lavet mad til dem alle. Young og Samia er ikke i tvivl om, hvorfor de gør dette. "Hvis der er nogen der har brug for at vide, at de er elsket af Gud og værdifulde i hans øjne, så er det muslimske kvinder i Jeriko," siger de. Ikke alene bor de på jordens laveste sted (Jeriko ligger 400 m under havets overflade) men



Young og Samia fra Gaza arbejder i Jeriko



de er også på alle måder nederst på samfundets rangstige. Der er aldrig nogen, der fortæller dem, at de er værdifulde.

Spørger man Young og Samia, hvorfor det netop er dem, der passer Jesus-huset i Jeriko – når de har hus og hjem i Gaza, får man det svar, at de på grund af sikkerhedssituationen ikke kan komme ind i Gaza. Young er oprindeligt fra Gaza og Samia er Nazaret, men begge har israelsk statsborgerskab. Da de for 8 måneder siden skulle tilbage til

deres hus i Gaza, fik de at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. "Vi vil gerne tilbage til Gaza. Men nu bruger Gud os her. Der er brug for os, og vi har et arbejde med masser af mening og udfordringer."

Ja, sådan er der så meget, man ikke forstår. De fleste vil helst ud af Gaza, men kan ikke. Young og Samia vil gerne ind, for dér er deres hjem. Men nu ved jeg, at noget godt kan komme fra Gaza.

## Hvem eller hvad skal bestemme hvem Ambrin er?

Af Bodil F. Skjøtt

**D**er er få steder i verden, hvor spørgsmålet om identitet er mere kompliceret end i Israel. Her er det ikke kun et spørgsmål om alder, køn eller hvilken titel man har. Man er israeler, men rigtig mange er født et andet sted og er derfor også russer eller amerikaner.

Eller de er født i Israel, men deres forældre er født to forskellige steder og har to forskellige kulturer og sprog, som præger opvæksten. Man er jøde, men hvilken slags? Religiøs, sekulær, ortodoks eller reform.

Men da jeg i begyndelsen af maj mødte Ambrin, syntes jeg alligevel jeg havde mødt et menneske, for hvem det med identitet virkelig må være en udfordring. Jeg mødte hende på Musalahas kontor, hvor hun netop er blevet ansat som ny administrator for forsoningsarbejdet dér.

### Ambrins baggrund

Ambrin immigrerede til Israel for 3 år siden. Det kunne hun gøre, fordi hendes far er jøde.

Han er oprindelig iransk jøde, men måtte på grund af de politiske forhold flytte til USA. Her mødte han Ambrins mor, som er fra Pakistan og fra en muslimsk familie. Begge forældre er nu Jesus-troende og bor i Houston, hvor Ambrin voksede op i en familie med både jødiske, muslimske, iranske og pakistanske traditioner og værdier. Da Ambrin selv kom til tro, valgte hun at komme i en messiansk jødisk sammenhæng. Men da hun skulle vælge studieretning på universitet i Houston, blev det til arabiske studier med fokus på islam. Lige nu er hun i færd med – som messiansk jøde og på hebraisk – at færdiggøre sin uddannelse i arabiske studier på det Hebraiske Universitet i Jerusalem.

### Sommerbryllup

Om en måned skal hun giftes med en israeler og messiansk jøde, hvis mor er fra USA og hvis far er fra Bulgarien. Når studierne her til sommer er færdige og brylluppet er overstået, skal hun arbejde på fuld tid i Musalahas forsoningsarbejde mellem



Ambrin

kristne palæstinensere og messianske jøder. Det er alt andet end enkelt for en pige som Ambrin at finde sin identitet.

Mit håb for hende – og mig selv med – er at vi først og fremmest må vide, hvem vi er i troen på, hvordan Gud ser på os for Jesu skyld: Skabt i hans billede og til at leve vores liv i relation I ham. Eller som Soshi sagde det – en anden messiansk jøde jeg mødte på Musalahas kontor: Vi er alle sammen pilgrimme, og mere end noget andet er det vores relation til Jesus og til hinanden, der betyder noget og bestemmer, både hvem vi er og hvad vi gør – mens vi er på vej.

## Kan det være farligt at bære et israelsk flag i Israel?

**I**kke mindst i forbindelse med fejringen af Uafhængighedsdagen vajer i massevis af det blå-hvide israelske flag i gaderne i Jerusalem. Nogle bruger flaget som et slags sjal. En lille gruppe ultra-ortodokse jøder er – hvor mærkeligt det end lyder – imod det israelske flag, fordi de er imod staten Israel.

Det kom en 60-årig jøde til at føle på egen krop på mindedagen over Israels faldne soldater.

På Yom Hazikaron – mindedagen – lyder en sirene i to minutter, hvor det forventes, at man står stille og mindes de faldne. Den 60-årige mand – med kippen på hovedet – befandt sig i et kvarter i Jerusalem, som er beboet af ultra-ortodokse jøder. Da sirenen lød, iførte han sig flaget og stod stille, hvorefter han blev overfaldet af en gruppe ultra-ortodokse jøder, som kastede ham til jorden og forsøgte

at tage flaget fra ham. Snart efter kom politiet og reddede manden, idet de brugte peberspray mod overfaldsmændene.

Overfaldsmændene tilhører en lille gruppe af anti-zionistiske jøder, som af religiøse grunde er imod staten Israel. De er af den opfattelse, at staten Israel er et makværk, som egentlig forhindrer eller forsinker Messias' komme. Derfor er der ikke noget at fejre, når de fleste andre jøder fester over statens Israels selvstændighed. Derfor vajer det israelske flag ikke i deres kvarterer.

Og derfor standser man ikke op og mindes Israels faldne soldater og ofre for terror, når sirenen lyder på Yom Hazikaron, men fortsætter de aktiviteter, man er i gang med eller, som i dette tilfælde, går til angreb mod en anden jøde.

kk-h



ISRAEL  
60

I året for staten Israels 60-års jubilæum ser vi gennem en række artikler på, hvordan tingene udviklede sig for Jesus-troende jøder og de kristne missionærer i Palæstina omkring 1948.

2

En del kristne missionærer valgte at forlade Palæstina forud for staten Israels oprettelse den 14. maj 1948. Nogle messianske jøder var dybt frustrerede over dette og betragtede det som udtryk for mangel på tro til, at Gud kunne bevare dem. Men der var også protestantiske missionærer, der forblev i Jerusalem, blandt dem Hannah Hurnard. Hvordan hun fandt vished om, at hun skulle forblive blandt jøderne, fortæller hun i bogen *Watchmen on the Walls* (Vægtene på murene).

## JEG SKAL IKKE DØ, MEN LEVE

Af Kai Kjær-Hansen

Det britiske missionselskab Church Mission to Jews havde sit hovedkvarter i Christ Church, lige inden for Jaffa-porten, i den arabiske zone. Missionshospitalet på Prophets Street lå i den jødiske zone. I begyndelsen af foråret 1948 blev det overdraget til de jødiske myndigheder, og størstedelen af den britiske hospitalsstab var rejst til England.

Andre af selskabets missionærer kunne selv vælge, om de ville forblive i Jerusalem, som alle – i april måned 1948 – vidste snart ville blive en krigszone. Nogle blev i Christ Church, men tre af selskabets missionærer fik tilladelse til at bo i lægeboligen lige ved siden af hospitalet i den jødiske zone.

Hannah Hurnard var en af dem. Om hvordan hun omkring den 10. april 1948 blev overbevist om, at hun skulle forblive i Jeru-

salem, fortæller hun her. Veninden Lilly – om man vil frøken Salme 118,17 – hjalp hende.

### Hannah Hurnards beretning

Et par dage efter at vi var enedes om denne plan, [nemlig at Ronald, Ruth og jeg skulle bo i den jødiske bydel] gik jeg en eftermiddag hen til Lilly, som boede på den amerikanske kirkes område nær ved hospitalet. Det var en af de fredag eftermiddage, hvor vi plejede at mødes for at bede sammen; vi gjorde hvad vi kunne for ikke at lade noget komme i vejen for dem. Hun var jødekrister og fortalte mig, at en af de ledende missionærer netop havde været hos hende og fortalt, at han igen var blevet advaret om, at alle jødekristerne skulle forlade den jødiske zone. Selv om de blev, ville de ikke få del i rationerne, og man ville behandle dem som mistænkte. Han havde indtrængende bedt hende om at rejse, mens der stadig var mulighed for det.

Personerne, der nævnes i denne artikel og beskrives i Hurnards bog, blev i den jødiske del af Jerusalem, da Uafhængighedskrigen brød ud den 15. maj 1948

### Miss Lilly og Salme 118,17

Det var i sandhed et frygteligt slag. Hvis min nære ven og bedepartner Lilly rejste, ville jeg i sandhed føle mig forladt. Behøver jeg virkelig at blive tilbage lukket inde på dette forfærdelige jødiske sted uden hende? (For Ruth og Ronald var nye, uprøvede venner, og jeg var på dette tidspunkt ikke klar over, hvilke herlige venner Herren havde givet mig.) Jeg følte, at ingen kunne tage hendes plads og kunne ikke lade være med at fælde nogle meget bitre tårer, da hun fortalte mig disse nyheder, for hun havde følt, lige så stærkt som jeg gjorde, at Herren bad hende om at blive.

Lilly var selv meget splittet over hele denne situation. Trods advarslen troede hun stadig på, at det var Herrens vilje, at hun skulle blive tilbage som et vidne, medmindre han på en eller anden måde gjorde det fuldstændig klart, at hun havde taget fejl af hans kald til hende. Men det havde på den anden side været så klart, at hun ikke mente, at hun burde lade nogen menneskelig advarsel skræmme hende til ulydighed.

Hun sagde til mig: "Gud har talt til mig så meget gennem Salme 118 og især dette løfte i vers 17, da jeg veg tilbage for farer, for jeg er bange: 'Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger.'" Vi sad på hendes værelse og kæmpede sammen mod fjendens angreb, og så bad vi. Vi var som forskræmte små børn; vi klyngede os til Herren og bad ham om ledelse og kraft til at gøre hans vilje, selv om vi følte, at vi ikke magtede det.



### Mrs. Gibson og Salme 116,15

Det er sandt, at hans får kender hans røst. Vi kan trygt stole på, at han vil lede os og ikke lade os tage fejl, hvis vi virkelig ønsker at gøre hans vilje. Vi forstod efterhånden og skulle senere komme til at erfare, at han endog midt under belejringen af Jerusalem kunne lade os ligge i grønne enge og lede os til det stille vand. Som John Bunyan siger: "Vor Herre viser kærlig medfølelse med dem, der er bange." Det gælder også dem, der lider af en meget livlig fantasi. Han ved lige hvordan han skal hjælpe sine børn.

Mrs. Gibson, en af de to amerikanske missionærer, der var forblevet i det jødiske Jerusalem, og som Lilly havde flyttet ind

### BIBELSKE REJSER



Israel	31.8, 10 dg.
Israel & Jordan	6.9, 13 dg.
Grækenland	10.9, 9 dg.
Israel - Klassisk	12.9, 10 dg.
Israel - Klassisk	13.9, 8 dg.
Iran	7.10, 15 dg.
Israel	9.10, 12 dg.
Tyrkiet	10.10, 10 dg.
Rom & Assisi	11.10, 9 dg.
Tyrkiet	11.10, 9 dg.
Israel	12.10, 9 dg.
Israel	24.10, 10 dg.
Israel Klassisk	26.10, 10 dg.
Egypten	31.10, 8 dg.

For yderligere information



75 92 20 22 • fxr@felixrejser.dk



I begyndelsen af 1950'erne blev det tidligere missionshospitalet, hvor Hannah Hurnard boede, omdannet til international skole. Børn af skiftende danske præstefamilierne har gået i skole her.

Beretninger fra 1948

### Israel

Rejsen til Jerusalem >>>>>>>>>>

Israel, Palæstina og Jordan  
10 dage, 19. - 28. september 2008  
Rejseleder: Jens Arne Skjøtt Kr. 12.395,-  
Jubilæumsrejse - Israel, Palæstina, Tyrkiet, Grækenland og Rom  
16 dage, 28. september - 13. oktober 2008  
Rejseleder: Mogens Hansen Kr. 24.990,-  
Øvrige afrejser 2008: 5/7, 30/8, 3/10 og 10/10

Kontakt os eller se mere på [www.unitasrejser.dk](http://www.unitasrejser.dk)

[www.unitasrejser.dk](http://www.unitasrejser.dk)  
87 231 240

**Unitas** > Rejser  
Mere end rejser





## Ved din højre side



Så er min tid i Jerusalem ved at synge på sidste vers. Mødet med Sbyernes by har budt på mange oplevelser. Rigtig mange gode, nogle helt specielle og oplevelser, der har kaldt til eftertanke. Jeg vil fortælle om en oplevelse, som siger noget om folks forskellighed, og om hvordan byen emmer af religiøsitet, gamle traditioner og søgende menneskers stræben efter det guddommelige.

Af Andreas Lind Pedersen,  
kirkevolontør i Jerusalem

En stille mandag aften i april lykkedes det endeligt for mig. Denne aften, hvor gaderne i den Gamle By efterhånden var blevet tømt for mennesker og handlende, fik jeg muligheden for at se Jesu grav. Normalt står der mennesker i alenlange køer i Gravkirken for at få et lille glimt af graven indvendig og se stedet, hvor Jesus skulle have ligget. Flere gange har jeg været forbi kirken, men menneskemængdens størrelse har straks taget modet fra mig. Denne aften var køen overskuelig, og jeg så mit snit til endelig at se gravkammeret.

### Hvor er Han?

Da jeg stod dér og ventede, var der en lille familie foran mig.

De ventede i spænding. Straks vi kom derind, faldt de på knæ ved den lille forhøjning inde i graven. Da vi skulle ud, bakkede den lille familie ud af graven for ikke at vende ryggen til. En speciel opførsel for en sindig dansker som mig. På vej ud af kirken fødte det en tanke i mig: Han var der jo ikke!

Jo, jeg ved godt, at Han ikke er der mere. Alligevel skulle man næsten tro det, når man tænker på de lange køer, der normalt står og venter, og når man tænker på den lille families lidt specielle opførsel.

### Han er lige her!

Jesus var ikke i graven, hverken i legemlig eller i åndelig forstand.

Eller rettere sagt: Jesus er lige så nær inde i graven som uden for. Han er som skyggen ved din højre side. Hvor er det godt at tænke på, at jeg ikke snart skal forlade et sted, hvor Gud er tættere på end alle andre steder. Jerusalem har åbnet mine øjne for mange ting, men én ting ved jeg: Jesus er tæt på i Jerusalem, og Han er tæt på i Danmark. Han er ikke længere væk end et hjertesuk. Det er godt at tænke på, når hverdagen melder sin ankomst. Så behøver jeg ikke at søge alle mulige steder hen for at finde Ham. Han er lige her - sammen med mig.

# www.ung.israel.dk

## Forsoning på cykler!

Torsdag d. 10 april havde Herning Teenklub taget forsoningsprojektet Musalaha på deres program. De ville støtte børnesommerlejren i Nablus i august.

De satte cykelhjelmene på hovederne og fræsede rundt på en 1,8 km strækning, hvorved de samlede 6543 kroner ind til Musalahas lejr! Et stort beløb, som IU vil sende ned til lejren, så børnene kan få flere muligheder for at spille og lege sammen ved hjælp af betydeligt flere redskaber.

På vegne af Musalaha takker IU for en rigtig god gave og et flot arrangement i Herning Teenklub. Vi glæder os til senere at kunne fortælle Teenklubben om de glæder pengene har givet!

### Din mulighed hvis du ikke har en cykel!

At støtte Israelsmissionens Unges projekter er en mulighed for dig, idet du kan give et frivilligt beløb via en fast givertjeneste, som du kan oprette ved at kontakte IU-kontoret eller gå ind på hjemmesiden [www.ung.israel.dk](http://www.ung.israel.dk).

Unge i Herning samlede penge ind til Musalahas forsoning i Kristus. Hvad kan du give til Guds arbejde?



Israelsmissionens Unge købte i efteråret 2007 en vandskadet campingvogn årgang 1979. Den blev synet, men trængte virkelig til en omgang. DUF støttede restaureringsarbejdet med en stor sum penge, hvilket var udgangspunktet for to dages hårdt arbejde i Årslev ved Århus.



D. 19. april arbejdede ialt 11 voksne og 3 børn fra kl. 10 til 18 med at hive al inventar ud af vognen, slibe og vaske udvendig, og slibe endnu mere!

Det er for det meste altid sjovt at rasere og ødelægge, og dét var hovedopgaven denne dag - så meget at vi kom til at hive gulv og plast med op, hvilket efterlod os undrende over hvad det var vi havde gjort!



D. 2. maj blev gulvet lappet, og d. 3 maj samledes der igen et team på 9 unge i Årslev. Opgaver blev uddelt, malepensler, synåle og boremaskiner blev taget i brug, mens solen bare skinnede! Det var virkelig fedt!

Hele vognen blev klargjort og malet hvid - klar til den tegneserietegner, der over sommeren skal tegne IU's projekter på vognen.

Indvendig blev loftet spraymalet guld og alle siderne blev malet hvide. Resultatet er en helt speciel campingvogn, udvendig, men mest indvendig! Måske så du den på Å-Festival?

IU takker alle jer, de 18 voksne og 3 børn, der disse to lørdage hjalp med at klargøre den "nye" gamle campingvogn. Tak også til DUF for støtten til arbejdet.

PM



### IUDK's nye bestyrelse!

Formand: Arne Hougaard Pedersen  
Næstformand og projektansvarlig: Charlotte Hummelrose  
Kasserer og i visionsudvalg: Hanna Hovaldt  
Hjemmeside: Jakob Wilms  
Visionsbærer og lokalforeningskontakt: Peter Bach N.  
PR-ansvarlig og volontørkontakt: Mette Lysholm





Af Peter Madsen,  
Ungdoms-sekretær

**A**t arbejde for Israelsmissionens Unge (IU) er en videreførelse af et arbejde, Gud startede. Men når jeg tænker på, hvad jeg laver til hverdag på kontoret i Christiansfeld og i Århus, kan det hele nemt gå op i papirer, hjemmeside og campingvogn – og på sådanne dage er jeg er nødt til at gå tilbage til det, Gud vil, at jeg skal gøre. Vi må ikke glemme hvad det er for en opgave vi har fået: at give evangeliet til jøderne!

Jeg kører ofte på de danske motorveje, og nogle gange har jeg fremmede personer med op at køre. En dag tog jeg en kvinde med, der var sidst i trediveerne. Hun var dansker, men hendes accent og navn afslørede noget østligt: hun var russisk jøde -

## WHY WE FIGHT!

“ateistisk jøde!” forklarede hun. Jeg fortalte hende, at jeg arbejdede for Israelsmissionens Unge, og at vi gerne ville, at alle jøder i hele verden skulle kende Kristus! Der blev stille i bilen....! Men så begyndte snakken, og jeg fik mulighed for at fortælle hende om Jesus.

Gud ønsker selvfølgelig, at alle mennesker skal høre om Jesus – jøder og ateister. Israelsmissionens Unge ønsker at give specielt jøderne muligheden for at modtage Jesus, idet de første kristne kæmpede for at jøderne skulle have det rette forhold til Gud.

Israelsmissionens Unge siger, at vi kan og skal gøre dette – vi skal give dem evangeliet, og det gør



vi ved at sende volontører ud i verden. I Danmark gør vi det ved at informere unge kristne om vores vision og mission, om vores kristne tros jødiske rødder, og om at mange jøder (den dag i dag) ikke kender Jesus. Dette vigtige informationsarbejde sker gennem vore lokalforeninger – de arrangerer årlige møder, bedeaftener, indsamlinger, møder og

Shalom Nights – alt sammen noget, der kan hjælpe unge til at se, at jøderne ikke bliver frelst ved at være jøder, men at der kun er frelse ved at tro på Jesus.

Det at frivilligt give sin tid i en lokalforening kan være udfordrende, men det kan også være en kæmpe mulighed og en stor styrke for den lokale kristne

ungdomsforening; IMU, LMU, KFUM-KFUK og enkelte bibel / celle-grupper eller klynger. Lokalforeningen kan lave en række aktiviteter som fx foredrag, film-aftener, fejring af jødisk / kristne højtider og store arrangementer såsom Prodigal Project, Shalom Night og Fall Fuel.

Men det vigtigste, Lokalforeningen kan gøre, er at invitere til åbne aftener, hvor man i fællesskab kan bede for jødernes omvendelse!

Derfor vil jeg gerne opmuntre dig til at kontakte din lokalforening og støtte et arbejde, der i sidste ende kan give jøderne frelsen ved Jesus.

Israelsmissionens Unge har brug for din styrke! Det er derfra, vi finder styrken til at kæmpe!

## KORT NYT FRA IU

\* Selv med et forholdsvis lille bidrag på 100 kr om måneden, yder du vigtig støtte til IU's arbejde - bla. til Musalahas forsoningsarbejde eller Jews 4 Jesus' kampagne i Israel. Ring til kontoret og få mere info om, hvordan du opretter en fastgiverordning over PBS.

\* I Uge 29 skal Israelsmissionens Unge og vores campingvogn på SommerOase i Odder. Hvis du også har tilmeldt dig, men ikke har et sted at sove, så kan du kontakte IU-kontoret og få en soveplads blandt IU-venner af samme køn. Vi håber at du vil besøge campingvognen.

\* I foråret 2008 er der blevet holdt en masse møder i mange kristne foreninger landet over. Hvis du har holdt et møde for IU, så er du hermed inviteret til **GRILLFEST** fredag d. 20 juni på Ringkøbingvej 26. st. th., 8000 Århus C, kl. 17.00. Det bliver en takkefest for dem der har ydet frivilligt arbejde i IU.

\* Skifter du email-adresse eller almindelig adresse, så kontakt IU-kontoret og giv os eventuelle rettelser. Det letter arbejdet på kontoret! På forhånd tak

## Skal du være VOLONTØR i Israel i år?

- **Jews for Jesus i Tel Aviv:** oktober 08.
- **Meet The People of Israel:** 1. aug. 08 - 31. jan. 09.
- **Nablus Children Summer Camp:** 3.-11. aug.

Kontakt kontoret på [kantor@israel.dk](mailto:kantor@israel.dk), og se hjemmesiden.

## Aktion 2008-2010 - IU's Handlingsplan

**Israelsmissionens Unge har en vision! Den er af IUDK-bestyrelsen blevet drejet og vejret, kritiseret og restaureret, og nu er det tid til at ordene skal omformes til handling!**

På <http://ung.israel.dk/om-os/formaal/handlingsplan/> kan du

finde en handlingsplan, der er meget projektorienteret, og som kan leve og vokse op ved hjælp af frivillige teams bestående af lokale IU'ere - det kunne være dig?

Hvad får du ud af det? Du kan byde ind på den del af visionen der tænder dig! - vil du undervise andre, skabe arrangementer? Vil du drømme og skabe nye studie-

## Studietur til Berlin i Uge 42!

Israelsmissionens Unge ønsker at vise vore medlemmer og alle interesserede, at vi har en vision om at jøderne skal høre om Jesus - i hele verden! Derfor inviterer vi dig med på en billig tur til Berlin i efterårsferien / Uge 42.

Planlægningen er stadig igang, men vi kan sige at IU på denne tur vil prioritere indtrykkene frem for nydelsen, hvilket vil sige, at du for minimum udgift modtager maximum udbytte, i form af henholdsvis livsfortællinger af mennesker i kød og blod, samarbejde med Jews for Jesus i Berlin, privat indkvartering, undervisning i historikken omkring de tyske jøder og indtryk fra 2. Verdenskrig, mens vi nyder Europas metropol; Berlin.

Svar senest 26. september til [unge@israel.dk](mailto:unge@israel.dk).

P.s. Hvis du er bestyrelsesmedlem i en Lokalforening gælder der særligt gode vilkår.

ture, projekter eller finde et nyt navn til IU? Ved du noget om det at være volontør? Vil du ud på efterskoler og fortælle om visionen, eller er lokalforeningerne og deres projekt-arbejde lige dig? Bed Gud om svar på hvad du kan hjælpe med!

## Vandretur i det grønne, d. 22-23.08: FOR MÆND!

Find ind til dig selv som mand - stræk dig til det yderste! Kom og vær med: pak minimum i tasken - så går vi på strækningen fra Århus til Silkeborg. Sæt dagene af, og afvent mere info.

## Israelsmissionens Unge

Vigtige informationer

**IU kontoret:**  
Ydre Missions Hus,  
Nørregade 14  
6070 Christiansfeld -  
Tlf. 7456 2233  
[www.ung.israel.dk](http://www.ung.israel.dk)

**Ungdomssekretær**  
**Peter Madsen**  
[unge@israel.dk](mailto:unge@israel.dk) - Tlf. 3029 8333  
**Volontørkoordinator**  
**Jeanette Wind**  
[kantor@israel.dk](mailto:kantor@israel.dk)

**IU-formand:**  
Arne Hougaard Pedersen  
[arne@scturban.dk](mailto:arne@scturban.dk)  
**Red.: side 7 og 8:**  
Peter Madsen  
**Møder:**  
Ring til IU-kontoret

**Projekter:**  
✦ Meet The People  
✦ Forsoningsprojektet  
Musalaha  
✦ Studenterarbejde i KFS/IFES  
✦ Jews For Jesus  
✦ Jøder i Østen