

# Israelsmissionens AVIS

EVANGELIET OG DEN JØDISKE VERDEN

NR. 5 OKTOBER 2008



## FORSKELLIGE SYN PÅ DE MESSIANISKE JØDER

Læs på midtersiderne, bl.a. en rapport fra en israelsk journalist, som har foregivet at være Jesus-troende.



## FALL FUEL 2008

Så er det snart tid til Israelsmissionens Unges efterårslejr. Kom med og få ny inspiration til arbejdet med at give Jesus tilbage til jøderne. Se ungdomssiderne s. 8.



"...Jeg beder af hele mit hjerte til Gud om at jøderne må blive frelst" (Rom 10,1)

## Ny præst til Jaffo

Af Kai Kjær-Hansen,  
formand for Israelsmissionen

**C**hristian og Lisbeth Rasmussen bliver det nye præstepar, som skal afløse Jan og Vicka Mortensen ved Immanuel Kirken i Jaffo.

Jan Mortensen har fået præsteembedet ved Kristkirken i Kolding fra 1. februar 2009. Hermed afsluttes en næsten 10-års tjeneste i Israel. Jan og Vicka Mortensen kom som nygifte til Jerusalem i 1999, hvor de var præstepar i den danske kirke i Jerusalem. I 2004 kom de til Immanuel Kirken i Jaffo. De kom til Israel uden børn, men rejser hjem med tre.

Anderledes er det med Christian og Lisbeth Rasmussen. De rejser til Jaffo med tre små børn i januar 2009. De første måneder skal de på sprogskole og lære ivrit (moderne hebraisk). Først i sommeren 2009 vil Christian Rasmussen blive indsat som præst for de to menigheder ved Immanuel Kirken. I den mellemliggende tid vil en præst fra Norge vikariere ved kirken.

Christian og Lisbeth Rasmussen ansættes af den skandinaviske paraplyorganisation Joint Mission to Israel, som Den Danske Israelsmission er del af.

Begge er 29 år. Lisbeth er læreruddannet og Christian er cand. theol. Han har netop afsluttet sit



speciale om de for Israelsmission vigtige kapitler 9-11 i Romerbrevet og går her i efteråret på pastoralseminariet i Århus.

Begge har været involveret i Israelsmissionens Unges arbejde, efter at de i foråret 2001 var kirkevolontører i Jerusalem. Lisbeth har i nogle år været med i IU's bestyrelse i Århus. Tiden i Jerusalem ser de tilbage på med glæde, selv om de, da de forlod

Jerusalem for at påbegynde deres studier i Danmark, overhoved ikke havde forestillet sig, at de skulle vende tilbage til Israel som præstefolk.

Men det skal de – sådan som tingene har lagt sig til rette. Og det er vi i Den Danske Israelsmission taknemlige for.

Vi lægger hermed den nye præstefamilie hen til Israelsmissionens venners forbøn.

## Jews for Jesus og valget i USA

**D**en amerikanske bevægelse Jews for Jesus er blevet indblandet i det kommende præsidentvalg i USA. Bevægelsens leder, David Brickner, genkender ikke, hvad han er blevet citeret for.

I august måned holdt David Brickner en prædiken i Wasilla – byen i Alaska, der har Sarah Palin som guvernør. Efter at hun var blevet den republikanske vicepræsidentkandidat, blev

Brickners prædiken brugt i den politiske debat i USA. Prædikenen blev holdt i den evangelikale kirke, som Palin er medlem af. Hun og hendes familie var til stede, da Brickner prædikede.

Også Kristeligt Dagblad har interesseret sig for sagen (den 10. september). Her lyder det, at "David Brickner, blandt andet fortalte menigheden, at terrorangreb på Israel er Guds 'dom' over jøder, der ikke har taget kristendommen til sig."

Brickner tager på Jews for Jesus' hjemmeside afstand fra dette og hævder, at det er citatfusk. "Det er ikke, hvad jeg sagde, og det er bestemt ikke, hvad jeg tror," udtaler han.

Brickners prædiketekst var ordene fra Matthæusevangeliet 23,37-39, hvor Jesus udtaler dom over Jerusalem, men også siger: "Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: 'Velsignet være ham, som kommer, i Herrens navn.'" Brickner skriver på hjemmesiden: "Jeg vil aldrig undlade at tale om synden og dens konsekvenser, men mit budskab drejer sig mere om Guds kærlighed i Kristus end om dom."

Temaet for Brickners prædiken var "Jerusalems dilemma". Men Jerusalems dilemma "er Wasillas dilemma; det er menneskehjertets dilemma. Og derfor er det vigtigt for os at lægge mærke til, hvordan Jesus reagerede på denne vantro, denne forkastelse."

Svaret er Guds nåde, som den



David Brickner

kommer til udtryk i Jesu død og opstandelse, og som gælder alle – jøder såvel som ikke-jøder:

"Og nu er denne samme Guds opstandelseskraft tilgængelig og kan tilegnes af alle, som tror på ham – i Jerusalem og over hele verden. Det er svaret på Jerusalems dilemma, vantroens dilemma – Guds nåde og barmhjertighed, til dette nådens sted kan enhver, der vil, komme og finde Guds tilgivelse."

Enhver kan tage stilling til David Brickners prædiken, som kan høres på: <http://www.jewsforjesus.org/publications/realtime/63/04?rt63> kkh

## BRUG GIROKORTET

Messianiske jøder i Israel er trængt på forskellig måde.

De har brug for vores opmuntring, forbøn og støtte.

Gennem projekter vil vi gerne støtte den messianske bevægelse endnu mere.

Tak for en gave hertil.



PAKKET MAGASINPOST

ID-Nr.: 45048

# Israelsmissionens familiearbejde



Af Bodil F. Skjøtt

Den sidste fredag i august var der inviteret til fælles visions- og inspirationsdag for Israelsmissionens gamle og Unge. Dagens resultat skal der arbejdes med i de kommende måneder, og efterfølgende vil man kunne læse mere om det i Israelsmissionens Avis. Men én ting har dagen allerede gjort helt klart for mig: Vi har i Israelsmissionen lige nu brug for og mulighed for et familiearbejde!

For selv om dagen var en såkaldt studiedag, vrimlede det (dejligt) med børn i alle aldre. Der var dem, der skulle ammes, dem der kunne kravle, og dem der kunne holdes beskæftiget med bøger og puslespil – og som kunne holde forældrene beskæftiget. Og så var der alle de kommende børn i de kommende mødres

store maver. Det og meget mere gjorde det klart for mig: Det er nu, vi skal i gang med Israelsmissionens familiearbejde.

Vi kan ikke længere nøjes med det årlige børneårsmøde, som der allerede er god tradition for, og som helt sikkert skal fortsætte. Der er brug for flere rammer, hvor det at være småbørnsfamilie kan kombineres med interesse for Israel og mission – uden at man behøver at gå på kompromis med det ene eller det andet.

## + 30 generationen

Ud over de dejlige unger og de store maver er der nemlig endnu en grund til, at det er nu – lige nu – at +30-generationen skal på arbejde og generobre sin plads i Israelsmissionens arbejde. Aldrig har vi haft så mange familier med børn blandt vores udsendte medarbejdere og volontører. De har brug for opbakning og medleven fra venner – også missionsvenner – som på en særlig

måde forstår deres hverdag, og som interesserer sig for, hvordan mission ser ud i børnehøjde. Og så er vores udsendte medarbejdere og volontører en rigtig god illustration af og et stærkt bevis på, at mission og Israel ikke er forholdt dem på -30 eller +60. Jeg tænker her på Jan og Vicka, som for snart 10 år siden rejste til Jerusalem som to. Men de pakke de ikke kufferten, da Katja kom til. De kommer heller ikke til Danmark til foråret, fordi de nu er en familie på fem. For de bliver faktisk, som man kan læse andetsteds i dette nummer af avisen, afløst af netop en familie på fem. Det sker når Amanda, Magnus, Johan, Lisbeth og Christian kort efter nytår flytter til Tel Aviv og rykker ind i Jan og Vickas lejlighed. Og her bydes de min-sandten velkommen af endnu en familie, nemlig Nathanael, Elisabeth og David, som frem til næste sommer er en del af arbejdet i Israel – som familie.

Israelsmissionens inspirationsdag faldt på generalsekretærens fødselsdag. Her skærer Bodil F. Skjøtt "kagekønen" til, mens Peter Madsen, sekretær for Israelsmissionens Unge, og Hanne Refslund, tidligere sygeplejerske ved Ebenezers hjemmet i Haifa, hjælper til.



Hvordan rammerne for Israelsmissionens arbejde for småbørnsfamilier og andre i gruppen +30 skal se ud, kan der gives flere bud på: Lørdagsskovtur, week-endlejr, påskemåltid, og hvorfor ikke en familierjese til Israel med mulighed for at komme tæt på

den hverdag, som vores medarbejdere har i Israel – som familie. Alt sammen med det formål, at vi selv kommer tættere på vores jødiske rødder og bidrager til at bringe jøder tættere på jøden Jesus.

## Andagt



Af pastor Hans-Ole Bækgaard, Jerusalem

# Jeg er verdens lys

Da jeg flyttede til Jerusalem for 3½ år siden, havde man lige gjort et nyt, opsigtsvækkende arkæologisk fund. Det skete ved en ren tilfældighed, men udgravninger har siden givet en masse ny viden. Med stor interesse har jeg fulgt, hvad der er dukket op af jorden. Stedet er "Siloa dam".

Når jeg står ved Herodes den Stores anlagte dam, kommer jeg hver gang til at tænke på den blinde mand, som her fik sit syn. Omgivelserne dengang for 2000 år siden var de første, han så. Hvordan har folk ved dammen ikke set på ham, da han bryder ud i tak over at kunne se.

Midt under den jødiske løvhyt-tefest proklamerer Jesus på tempelpladsen, at han "er verdens lys". Lamper har hængt rundt ved templet, og lyset har mindet

folket om Messias, som Gud vil sende. Pludselig står han dér midt iblandt dem. Men langt de fleste vil ikke "godkende", at han er opfyldelsen af løfterne og dermed den sande Messias fra Gud (jf Joh 8).

Jesus møder en mand, som har været blind fra fødslen. Han bliver nu en konkret demonstration på, at Jesus taler sandt. Han er verdens lys. Han kan både fysisk og åndeligt give enhver syn, så man ser tilværelsen rigtig.

Jesus laver noget dynd af spyt og jord og smører det på den blindes øjne – beder ham om at gå til Siloa dam og vaske sig. Det må virkelig have krævet tro! Fra tempelpladsen og helt ned i bunden af byen i den sydlige ende findes denne dam. Turen derned ad de mange trapper er hård, men opad igen ... er virkelig noget, som kan mærkes i

benene. Og hvis nu dette "dynd" ikke virker, "har jeg blot været til grin og kæmpet mig frem til ingen verdens nytte," kan man næsten forvente, at den blinde vil tænke.

Men nej! Den blinde går i tro. For Jesus har jo sagt, at han vil komme til at se. Han, som er verdens lys. Den blinde vasker sine øjne – og han kan se. Fantastisk! Jesus har holdt ord.

Farisæerne forsøger af alle kræfter at "annullere" helbredelsen. For den proklamerer jo, at Jesus taler sandt. Dels har Jesus helbredt på en sabbat, dels ved de jo ikke, om denne mand virkelig var blind fra fødslen. Bortforklaringer har de forsøgt sig med. Åndeligt blinde forbliver de, fordi de afviser Jesus og ikke tager Ham på Ordet. (sml. Joh 9).

Jesus er verdens lys. Han kan



helbrede den fysisk blinde og give nyt syn. Han kan helbrede et åndeligt formørket sind. Husk, at

Jesus siger: "Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort!" (Joh 6,37).

## Det økonomiske puslespil...

Følg med i, hvordan det går med indsamlingen af midler til arbejdet.

Budget: 1.900.000 kroner

Per 1. september er indkommet 795.000 kroner, hvilket svarer til 42% af budgettet.

Hjælp os med at gøre puslespillet færdigt!



## Testamente gælder livet og skal tegnes, mens man lever

# Hvor mange børn har du?

Af Bodil F. Skjøtt

"Jeg har fire børn, der skal arve mig". Sådan sagde en god ven forleden dag. Og jeg studsede. Jeg vidste kun om tre af hans børn og næde lige at tænke mit, før han forklarede, hvad han mente. Han ville lave sit testamente, og i den anledning havde han bestemt, at det, han efterlod sig, skulle deles i fire dele: En del til hvert af hans tre børn, og den sidste fjerdedel skulle tilfalde et missionselskab.

Han sagde ikke direkte, at hans fjerde barn var Israelsmissionen. Men sådan tolkede jeg ham. Men uanset hvad, så var hans måde at tænke om arv og testamente på udfordrende for mig – og det gjorde mig glad. Og jeg har lyst til at give ideen videre.

Hvilke brøker vi hver især skal regne i – om det skal 4/4 eller 5/5 eller 2/2 – afhænger af, hvor mange børn vi har, og hvad vi er engageret i. Men vi har alle noget nu, som vi ingen brug har

for den dag, vi dør. Og det, vi ingen brug har for til den tid, kan være livet om at gøre for andre. Om de får gavn af det, afhænger af, om vi bestemmer os for det, mens vi lever og får oprettet et testamente.

## Hvad har du på hjerte

Et testamente er et udtryk for vores ønsker for fremtiden. Det siger, hvad vi har hjerte for, mens vi stadigvæk kan både drømme og have ønsker.

Sammen med dette nummer af Israelsmissionens Avis har vi valgt at sende vores folder om arv og testamente. Folderen er dels en opfordring til at få lavet sit testamente og forklarer desuden de fordele, der er ved at gøre det. Ikke blot for de mennesker og de organisationer, som tilgodeses i testamentet, men også for de efterladte, som spares for mange

spekulationer og konflikter.

Endelig nævner folderen også den hjælp, som Israelsmissionen kan tilbyde i forbindelse med udfærdigelsen af et testamente.

Lad det meget eller lidt, som du har, komme dem til gode, som du har hjerte for, når du ikke længere har brug for det. Opret dit testamente mens tid er.



# Berlin-erklæringen

Sponsoreret af World Evangelical Alliance, hvis danske afdeling hedder Evangelisk Alliance, blev der i dagene 18.-22. august 2008 afholdt en teologisk konsultation i Berlin med temaet "En Herre, Kristus, og jødemission i Europa i dag". Berlin-erklæringen, som blev udfærdiget på mødet, er signeret af 13 internationale teologer.

Denne erklæring udtrykker sig klart om Holocaust, Jesus, mission og Jesus-troende jøder – alt sammen sagt fra udkanten af Berlin, ikke mange kilometer fra Hitlers hovedkvarter med alle de associationer, det indebærer for den jødiske historie.

Uden tvivl vil erklæringen blive stemplet som – endnu – et udtryk for en forkastelig kristen triumfalisme af store dele af dem, der

er involveret i den jødisk-kristne dialog i dag. Selv om erklæringen tager afstand fra, hvad der er begået af ugeringer i Jesu navn, og også lægger afstand til den sørgelige historie, den europæiske kristenhed har i kraft af en forkyndelse, der udspringer af foragt over for jøder og jødedom, vil den ikke blive betragtet som kosher i disse kredse.

Og det af flere grunde. For det første fordi det fastholdes, at Jesus af Nazaret er unik, så unik at jøder har brug for ham til frelse.

For det andet fordi det fastholdes, at "kærlighed ikke er tavs", og at jødemission er legitim og nødvendig – også efter Holocaust.

For det tredje fordi det fastholdes, at Jesus-troende jøder har ret til at praktisere de traditioner, som udtrykker deres identitet.



I vor tids dialog mellem jøder og kristne er disse tre punkter ikke stuerene, men udtryk for kristen triumfalisme. Det må vi så leve med, at andre mener. Men så bliver Jesus gjort til en biting. Det vil vi ikke gøre ham til i Den Danske Israelsmission.

Både den engelske tekst og en oversættelse heraf til dansk af Birger Petterson kan findes på Israelsmissionens hjemmeside (www.israel.dk).

kk-h

Fest og stemning foran den nye genbrugsbutik i Brejning på åbningsdagen den 15. september.

# Genbrugsbutik får nye lokaler

Genbrugsbutikken i Brejning ved Børkop genåbnede i nye lokaler den 15. september. Det er en historie værd.

Genbrugsbutikken i Brejning drives i fællesskab af Israelsmissionen og Mission Afrika Genbrug (tidligere Sudanmissionen). I februar dette år åbnede genbrugsbutikken i Borgergade 5. Syv måneder senere genåbnede butikken i Brejning Søndergade 46, fordi lokalerne var blevet for små. Det er de blevet på grund af den energi og entusiasme, som de frivillige medarbejdere har lagt for dagen.

Det lokale byrådsmedlem, Dan Skjerning, klippede den røde snor over ved genåbningen. TV-Syd

var til stede. Heinrich Pedersen, tidligere generalsekretær, overbragte en hilsen fra Israelsmissionen. Og mange flere var der, blandt disse naturligvis også butikens frivillige medarbejdere.

Folkene i Brejning genbrugsbutik danner eksempel til efterfølgelse. Israelsmissionen har fx her og nu brug for frivillige medarbejdere til en butik i Varde. Kontakt generalsekretær Bodil F. Skjøtt på telefon 7356 1276.

Genbrugsbutikken giver ekstra penge til mission. Også Israelsmission.

kk-h



Gøg og Gokke var også med til fest - og til salg

Sekretariat		Landsstyret		Udsendinge		Avisen	
<b>Sekretariat</b> Ydre Missions Hus Nørregade 14 6070 Christiansfeld Tlf. 7456 2233 Kontorassistent Jeanette Wind @: kontor@israel.dk Girokonto 305-4500 Bankkonto: Reg. nr. 9743 konto nr. 0003054500	<b>Hjemmeside.</b> www.israel.dk  <b>Generalsekretær</b> Bodil F. Skjøtt Tlf. 7356 1276 Mobil 2371 8264 @: general@israel.dk  <b>Ungdomssekretær</b> Se s. 8	<b>Formand</b> Teol. dr. Kai Kjær-Hansen Tlf. 8622 6470 @: kkh@israel.dk  <b>Næstformand</b> Forhenværende MF Henning Lysholm Christensen Tlf. 9722 3148 @: lysholm@post10.tele.dk	<b>FU-medlem</b> Sognepræst Hanne Skjølstrup Mikkelsen Tlf. 8730 3077 @: hanne@israel.dk  IMT Jørgen Hedager Nielsen Tlf. 7586 1221 @: hedager@israel.dk	Sognepræst Erik Nikolajsen Tlf. 9712 0417 @: erni@km.dk  Sognepræst Heinrich W. Pedersen Tlf. 7588 3012 @: hwpe@km.dk	<b>Jaffo</b> Jan og Vicka Mortensen, Immanuel Church, Rehov Be'er Hofman 15, P.O. Box 1783 Tel Aviv 61016, Israel Tlf.: +972 3 682 0654 Fax: +972 3 682 6409 @: mortensen@israel.dk	<b>Jerusalem</b> Hans-Ole Bækgaard Den Danske Kirke Bar Kockba Street 91/5 IL-Jerusalem 97892 Tlf. + 972 2 5324 254 @: olsen@israel.dk	<b>Volontører i Jaffo</b> Elisabeth og David Serner @: serner@israel.dk  <b>Musalaha</b> Louise Vibjerg Thomsen @: louise_v_thomsen@ hotmail.com
<b>Evangeliet og den jødiske verden</b> Oplag: 5.000 ISSN 0907-2314 Eftertryk tilladt ved kildeangivelse		Kai Kjær-Hansen (ansv. for siderne 1-6) Box 11, 8520 Lystrup Tlf. 8622 6470 @: dimavis@israel.dk		<b>Redaktion</b> Birger Petterson Bodil F. Skjøtt		bliver sendt til den nye adresse i Danmark. Ved flytning til udlandet, Færøerne og Grønland meddeles flytning til Israelsmissionens sekretariat. Ved uregelmæssig levering samt afbestilling kontakt sekretariat.	
<b>Redaktion</b> Birger Petterson Bodil F. Skjøtt		Kontakt sekretariatet på: www.betteridea.dk, Vejle Tryk: Vinderup Bogtrykkeri a/s 7830 Vinderup		<b>Layout:</b> www.betteridea.dk, Vejle Tryk: Vinderup Bogtrykkeri a/s 7830 Vinderup			

# Messianske jøder i Israel

– set med en amerikansk Jesus-troendes briller



Lederen af det store amerikanske jødemissions-selskab Chosen People Ministries, Mitch Glaser, har efter et længere besøg i Israel i sommer gjort sine iagttagelser om den messianske bevægelse. Her et par uddrag af hans rapport.



Dygtige russiske musikere må undertiden klare sig til dagen og vejen som gademusikanter.

## Marginalisering

Som gruppe er de messianske jøder stadig marginaliserede inden for det israelske samfund, om end det er ved at ændre sig. Vi er taknemmelige for det arbejde, der gøres af Jerusalem-centret for Rettfærdighed og af Calev Meyers.

Denne gruppe har gjort et stort arbejde med at forsvare de messianske jøders rettigheder, som er blevet marginaliseret af retssystemet og af det politiske system i Israel.

Men der er stadig stor forskelsbehandling inden for uddannelse og erhvervsliv. En af grundene er, at Jesus-troende jøder – selv om de er sabra'er – stadig ikke accepteres i det israelske samfund. Det har betydning for de jobs, der er tilgængelige for messianske jøder, om end det er ved at ændre sig. Vi har nu nogle få messiansk-jødiske

advokater og revisorer og andre, der har fået en længere uddannelse. Vi må opfordre unge israelere, der elsker Herren, til at tage en uddannelse og arbejde på centrale områder inden for det israelske samfund. Det er en lang vej, men den rette vej til at mindske marginaliseringen.

Det er også muligt, at noget af marginaliseringen skyldes, at mange af de Jesus-troende jøder er russiske og ikke helt unge. Mange af dem er veluddannede immigranter, men deres hebraisk er endnu ikke godt nok til, at de kan klare sprogkravene. Så muligvis har vi mange læger, ingeniører, sagførere og professorer blandt de russiske Jesus-troende, men desværre er de marginaliserede på grund af sproget.

Men også dette ser vi ændre sig, fordi disse højtuddannede og intelligente forældre har

børn, der ikke blot har et ønske om at tjene Herren, men også om at klare sig godt som borgere i det israelske samfund. Disse unge mennesker lærer hebraisk, og de får gode jobs og yder på mange forskellige måder deres bidrag, også økonomisk til Guds riges arbejde i Israel.

Med hensyn til marginalisering mener jeg, fremtiden er lys, men vi må blive ved med at opmuntre vore unge mennesker til at tage en god uddannelse og stræbe efter bedre jobs. Vi må også opmuntre og støtte vore israelske brødre og søstre til at fortsætte kampen for deres politiske og juridiske rettigheder og imødegå det israelske samfunds mere systematiske forsøg på at marginalisere Jesus-troende jøder.

## Forfølgelse

På en måde har det aldrig været bedre, men det har heller ikke været værre. Antallet af messianske jøder er vokset, men omfanget og intensiteten af forfølgelse af messianske jøder er også tiltaget.

Det, der er så foruroligende ved det, der skete i Ariel for sønnen i en missionærfamilie, er, at den gruppe, som gjorde det, sandsynligvis er religiøse jøder – selv om politiet ikke har bekræftet dette – og at de åbenbart er uddannede i hæren, hvilket fremgår af den måde, de brugte sprængstofferne på. Men vi ved, at messianske jøder i byerne i Negev konstant er udsat for forfølgelse, og at afbrændingen af nye testamenter i den lille by Or Yehuda er tegn på en optrapning af forfølgelsen.

Vi vil sandsynligvis få mere forfølgelse at se, og det kunne



Den 20. marts blev den 15-årige Ami Ortiz svært lemlæstet i Ariel af en bombe. Det israelske politi har endnu ikke fundet gerningsmændene.

godt blive af en mere intens og destruktiv karakter. Disse ting har en central plads i de Jesus-troende jøders bønner. Nogle er vrede, og mange er chokerede og overraskede over, at noget så alvorligt som det, der skete i Ariel, overhovedet kunne finde sted.

De israelske messianske jøder ved simpelthen ikke, hvad de kan risikere at blive udsat for,

eller hvor de kan risikere at blive angrebet. Dette skaber stor bekymring blandt de messianske jøder, og de Jesus-troende tager det meget alvorligt. En politihenhed har fået til opgave at finde gerningsmændene bag bombningen i Ariel, men mange føler, at man bevidst har lagt hindringer i vejen for disse undersøgelser.

## Et israelsk udtryk for troen

Endelig et par bemærkninger om noget, som jeg mener er vigtigt for den messianske bevægelses fremtid i Israel. Hvad enten en menighed eller en enkeltperson søger at forholde sig til den traditionelle jødedom eller til en mere sekulær og zionistisk del af det sekulære israelske samfund, er der et dybt ønske blandt israelske messianske troende om at finde et mere nationalt og jødisk-israelsk udtryk for troen.

Jeg mener, at det klareste udtryk for israelsk messiansk tro findes i den lovsangsmusik, som skrives og synges i Israel nu. En af glæderne ved at komme i de forskellige menigheder var at høre den hebraiske lovsangsmusik, som skrives i Israel netop nu.

Israelske Jesus-troende jøder er ivrige efter at udvikle en musik og lovsang, som udtrykker deres identitet som israelske troende og ikke blot jødiske troende, der bor i Israel.

Den usikkerhed, der undertiden kan være om hvad der er israelsk og hvad der er jødisk, gør udviklingen af en jødisk-israelsk tro til en udfordring. Det er mit håb, at dette udtryk vil være fremgående klart af Skriften, at de bedste tider ligger forude (Rom 11,11-15.25-28).

dialog; for mange holder stædigt fast ved deres egen opfattelse af identitet og religiøse udtryk.

I sidste instans er der brug for vilighed til at respektere hinanden, mens man holder fast i det væsentlige. Hvis dette sker, tror jeg, at mange forskellige former for israelsk messiansk identitet vil udvikles og trives.

I dage med vækst og forandring

Vi lever i en tid med dynamisk vækst og forandring inden for gruppen af messianske jøder i Israel. Denne gruppe er ung – mindre end 60 år gammel. De Jesus-troende lever blandt andre jøder, som er voldsomt imod deres tro. De israelske Jesus-troende står over for samme spørgsmål om jødisk identitet som ikke-Messias-troende jøder. Der er – på godt og ondt – mere fokus på de messianske jøder i Israel. Man lægger mærke til denne bevægelse. Men meget må gøres for at styrke denne Guds klare gerning i disse sidste dage. Det er vigtigt, at jødemissioner og de messianske jøder sammen med de ikke-jøder, der elsker det jødiske folk, opmuntrer denne bevægelse. Udfordringer er der til alle sider, men det fremgår klart af Skriften, at de bedste tider ligger forude (Rom 11,11-15.25-28).



# Messianske jøder i Israel

– set med en israelsk journalists briller

“Døbersekten” stod der med fede typer på forsiden af weekend-udgaven af Yediot Aharonot, Israels største avis, den 8. august. Inde i avisen sagde en anden overskrift hen over hele avissiden: “Den messianske kode”. De messianske jøder var endnu en gang kommet i overskrifterne i de israelske medier.

En ung kvindelig journalist var gået “under cover”, og ved at give sig ud for at være en ung israelsk Jesus-troende jøde var hun blevet engageret i et messiansk menighedsliv i Tel Aviv, hvor hun deltog i evangeliseringskampagner sammen med bl.a. Yaakov Damkani, en kendt israelsk Jesus-troende jøde. I de sidste par måneder har der været megen medieopmærksomhed på de messianske jøder i Israel efter bombningen i Ariel, en ung messiansk jødisk piges deltagelse i en bibelquiz og afbrændingen af nye testamenter i Or Yehuda i maj. Disse sager har for det meste resulteret i positiv mediedækning og givet de messianske jøder en vis anerkendelse i det israelske samfund.

Med denne sidste artikel kan der ikke være mange israelere, der ikke har hørt om de messianske jøder. Denne artikel forsøgte imidlertid, i modsætning til de fleste andre, at præsentere et andet billede – et billede af et lukket, kultignende samfund, der vil bruge manipulation og bedrag i et forsøg på at “omvende” børn, soldater fra de væbnede styrker og overlevende efter Holocaust og at bringe dem nær til Yeshu [Jesus]”. Om sin erfaring som “en af de troende” siger den unge journalist:

“Jeg levede i et parallelt univers”

“I adskillige uger levede jeg i et parallelt univers. Jeg blev et brændende medlem af en gammel sekt, der kombinerer et virvar af religiøse opfattelser, symboler og traditioner fra forskellige religioner: Abraham og Yeshu, Tanakh [Det Gamle Testamente] og Det Nye Testamente, bedesjal og dåb, de

jødiske fester og den kristne nadver, såvel som en frygtindgydende Satan, der ligger på lur overalt og også viser sig i menneskelig skikkelse eller i den onde tilskyndelse. Jeg tilbringer mine lørdage i lange ekstatiske bønner, mens jeg bruger ugens øvrige dage på aggressiv evangelisation og sociale arrangementer i menigheden.

Jeg kan nu håndtere bønnens mysterier, er til stede ved sociale arrangementer og i kontakt med de fleste af de troende. ‘At blive frelst’, ‘at evangelisere’ og ‘Gud har givet mig et budskab’ blev en del af mit ordforråd. Jeg beviste min oprigtighed, jeg fik de troendes tillid.”

Selv om hun forsøger at male et billede af den messianske menighed som en aggressiv og til dels farlig gruppe, kan man diskutere, om det er lykkedes for hende. På et vist tidspunkt under sit forehavende kæmper hun selv for at holde sin rolle som nyomvendt adskilt fra sit virkelige liv som skeptisk reporter. Hun begyndte at stille sig selv nogle spørgsmål.

“Er jeg blevet en af dem?”

“Er jeg blevet en af dem? De tætpakkede møder, telefonen der altid ringer, deres oprigtige omsorg for mit velbefindende, deres imødekommehed, de mange knus – alle disse ting gør deres virkning. Jeg lægger mærke til, at som tiden går, siger jeg ‘os’ ikke ‘dem’.

På vej hjem [den aften] følte jeg, at de ændrede mig, at jeg blev en anden, og at Yeshu fra nu vil følge mig, uanset hvor jeg går. Jeg sender en e-mail til min redaktør og fortæller ham, at jeg stopper nu. Jeg skriver, at jeg er bange for at gå fra forstanden. Om morgenen, da det er blevet lyst, er jeg faldet til ro, og da min redaktør ringer, siger jeg til ham, at jeg fortsætter.”

Selv om hun hele vejen egenem sætter spørgsmålstegn ved de troendes virkelige motivation, indrømmer hun at:

“De messianske jøder når mennesker i upågtede afkroge af samfundet, steder som det israelske samfund ikke gør sig ulejlighed med at rette blikket

En ung israelsk journalist har “spillet” messianske jøder for at skaffe inside-information om den messianske bevægelse i Israel. Lederen af Caspari Center i Jerusalem, Knut Helge Høyland fortæller, hvad der kom ud af den “spionsag”.



Knut Helge Høyland siger, at når man har læst artiklen, og når man kender de messianske jøder, er man slået af den ærlige skildring, og selv om journalisten forsøger at male et noget dystert billede, er der meget lidt i den, der viser en farlig og skadelig aktivitet.

imod: de uddeler madvarer til fattige, til terrorofre og mennesker, der har overlevet Holocaust, mennesker der ikke ved, hvor maden i morgen skal komme fra, og de fortæller dem om Yeshu; de omslutter narkoludere i kærlighed og åndelige sange i et herberg for nødlidende, som de oprettede i hjertet af Tel Aviv; de afhjælper ensomheden hos soldater i træningslejrene ved hjælp af sange, søde sager, litteratur og volontører fra udlandet. Muligheden for at føre nye mennesker til tro øges forbløffende efter, at man har vist dem venlighed.”

En gruppe af gode, idealistiske mennesker

Når man har læst artiklen, og når man kender de messianske jøder, er man slået af den ærlige skildring, og selv om hun forsøger at male et noget dystert billede, er der meget lidt i den, der tyder

på en farlig og skadelig aktivitet. Tværtimod har en række kommentarer i den israelske presse efter denne “afslørende” artikel konkluderet, at “artiklen, som skulle bringe de messianske jøders onde gerninger frem i lyset, i virkeligheden viser, at der her er en gruppe gode, idealistiske mennesker, der viser barmhjertighed og medfølelse med oversete mennesker i vort samfund.”

“Mens nogle sekter udnytter deres medlemmer, er det lige modsat med de messianske jøder. De hjælper Holocaust-overlevende, prostituerede og fattige, hvilket staten ikke gør. Hjælper Centret for Terrorofre disse mennesker? Jeg tror det ikke. Det er endnu mere skændigt at læse, at ortodokse familier ikke vil vide af deres børn, blot fordi de er begyndt at tro på Yeshu – og at det lige netop er de messianske jøder, der tager

imod dem med åbne arme. Så i stedet for at hade messianske jøder, skulle disse hadefulde mennesker uden problemer begynde at acceptere ‘de andre’ i deres samfund.”

Hvad denne artikel og tidligere medieopmærksomhed om de messianske jøder viser er, at de vil have en plads i det israelske samfund. Nogle vil modsætte sig dette med alle til rådighed stående midler, andre vil fortsat være skeptiske og mistænksomme. Imidlertid er der tydeligvis flere og flere, der anerkender de messianske jøders retmæssige plads som både jøder og israelere, men også værdsætter, anerkender og er nysgerrige over for den overraskende venlighed, som disse mennesker udviser, og det budskab, som de forkynder om frelseren, Messias, jøden, Yeshua!



d. 24.-25. oktober '08

YOU DON'T WANNA MISS IT!



# FALL FUEL 2008

**TEMA: DRIVKRAFT!**

Israelsmissionens Unge på landsplan, lokalforeningen IU-City og værterne i IU-Århus inviterer alle medlemmer til en energirig efterårsweekend i Århus.

Du vil opleve et sabbatsmåltid, høre om volontørernes eventyr, tænke visionært om IU's fremtidsplaner, lovsynge, få solid bibelundervisning, deltage i workshops, lege med vennerne, diskutere og få mulighed for at deltage i et sponsorløb på løbehjul!

Kontakt IU-Århus hvis du gerne vil samle penge ind til dette sponsorløb, der vil gå til de messianske jøders arbejde i København. Der bliver kørt beløb ind pr. 100 meter på løbehjul. Navn og beløb på sponsorerne er nødvendig.

Rammen for weekenden er Jesus, der for IU er den energikilde der fylder op under os på Fall Fuel 08 – og selvfølgelig også i hverdagen! Vi håber at du som medlem vil komme til Århus, og modtage information, viden, blive udfordret i dit liv som kristen, få mission ind under huden og lære om din kristne tros jødiske rødder.



**Praktisk info:**

**Sted:** Jakobskolens, Næringen 100, 8240 Risskov (Bus 11 og 3 kører fra Århus Banegård til Skejby Center, hvor du står af).

**Dato:** fredag d. 24 oktober kl. 17.00 til lørdag d. 25. oktober kl. 17.30 med efterfølgende fælles samvær i Århus.

**Pris:** Medlemmer: 190 kroner  
Medlem af en bestyrelse for en IU-lokalforening: 150 kr  
(Betaling ved ankomst)

Hvis du er rejsende fra Sjælland, Fyn, nord- eller syddjylland – så kontakt kontoret på unge@israel.dk idet der kan tilbydes specielle transportaftaler.

**Tilmelding** senest d. 11. oktober 2008 kl. 16.00 til unge@israel.dk



**Vi ses....!**



Deine Reiseführer sind: Christina, Peter und Tobias!

## Studietur til Berlin i Uge 42

- du kan stadig nå det!

Der er stadig pladser til dig i Berlin! Kom med og oplev Europas storby, der tilbyder dig en storslået oplevelse med jødedommen som udgangspunkt.

Som studiedeltager skal du møde messianske, verdslige og ortodokse jøder, samtidig med at vi rent praktisk skal hjælpe den messianske menighed Beit Sar Shalom.

Museer, foredrag og personlige skildringer vil derudover give dig forståelse for hvad der skete med de tyske jøder før og under 2. Verdenskrig; en massakre bedre kendt som Holocaust – og om hvordan nazismen stadig påvirker Tysklands historie den dag idag.

Pris: 2.500 kroner inklusiv tur-retur, overnatning, guider, entré og mad. (Hvis du er medlem af en bestyrelse for en IU-lokalforening i Danmark, er prisen kun 2.300 kr.)

**Tilmeld dig NU!**

På e-mail: unge@israel.dk (Tilmelding er først bindende ved betaling til reg.nr. 9743 og konto.nr. 0016529907).

[www.ung.israel.dk](http://www.ung.israel.dk)

Begynd allerede nu at spare op til...

## PÅSKETUR TIL ISRAEL

d. 3.-13. april 2009!

<p><b>Israelsmissionens Unge</b></p> <p>Vigtige informationer</p>	<p><b>IU kontoret:</b> Ydre Missions Hus, Nørregade 14 6070 Christiansfeld - Tlf. 7456 2233 www.ung.israel.dk</p>	<p><b>Ungdomssekretær</b> <b>Peter Madsen</b> unge@israel.dk - Tlf. 3029 2075 <b>Volontørkoordinator</b> <b>Jeanette Wind</b> kontor@israel.dk</p>	<p><b>IU-formand:</b> Arne Hougaard Pedersen arne@scturban.dk <b>Red.: side 7 og 8:</b> Peter Madsen <b>Møder:</b> Ring til IU-kontoret</p>	<p><b>Projekter:</b> ✦ Meet The People ✦ Forsoningsprojektet Musalaha ✦ Studenterarbejde i KFS/IFES ✦ Jews For Jesus ✦ Jøder i Østen</p>
---	---	--	---	--