



Shalom

Israelsmissionens blad nr. 1 – april 2023. 118. årgang



NÅR MENNESKER MØDES
OG FORSONES, GIVER DET
MIG HÅB. NOGLE GANGE
SKER DER NOGET GODT
BARE VED, AT MAN ER TIL
STEDE OG I BØN

- David Serner

Læs interviewet med Elisabeth og David Serner på s. 8-9

OM OS

Israelsmissionen arbejder for, at flere jøder må lære Jesus at kende, og det har vi gjort siden 1885. Vi bekæmper antisemitisme i enhver form, vi drømmer om fred og forsoning i Mellemøsten, og vi ønsker at berige kirken i Danmark ved at fortælle om kristendommens jødiske rødder.

I bladet her inviteres du med ind i arbejdet i håbet om, at du vil blive inspireret, opmuntret og bevæget af Guds mission.

INDHOLD

DEN PERSONLIGE VINKEL 04
ISRAELSMISSION ER SOM AL ANDEN MISSION
– OG SÅ ALLIGEVEL IKKE HELT

ISRAELSMISSIONS UNGE 06
STINE RAVN: UNGE HAR BRUG FOR
KRISTNE FÆLLESSKABER

NYT FRA DEN DANSKE KIRKE 08
"FORSONING SKABER SMÅ GLIMT AF HÅB"

KORT NYT 10



SHALOM!

'Shalom' betyder fred. Det er en klassisk hebraisk hilsen mellem mennesker, dervil hinanden noget, og så siger ordet ud fra Efeserbrevet kapitel 2 noget fint om, hvad Israelsmission handler om. Derfor synes vi, at det er et godt navn for et nyt format på vores blad, der stadig vil udkomme fire gange om året, men i en kortere udgave end tidligere.

Paulus siger, at Jesus "kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte", altså ikke-jøder, "og fred for dem, der var nær", altså jøderne. Faktisk siger den græske tekst, at han "evangeliserede fred". Det vil altså sige, at Jesus bragte gode nyheder til både jøder og ikke-jøder om sig selv, i hvem vi har fred med Gud.

Desuden understreger Paulus, at Jesus som "vor fred" har gjort jøder og ikke-jøder til ét i troen på Jesus. Det betyder, at Guds Kirke ikke er hel, før både jøder og hedninger er med.

Lige nu er der stadig en langt højere procentdel af verdens hedninger, der tror på Jesus, end af verdens jøder. Kaldet til os er derfor klart. Vi må bringe de gode nyheder til det jødiske folk om ham, i hvem der er fred - i hvem der er 'shalom'.

Tak, fordi du er med i Israelsmissionen.

Christian Rasmussen

Christian Rasmussen,
generalsekretær i Israelsmissionen



DEN PERSONLIGE VINKEL

ISRAELSMISSION ER SOM AL ANDEN MISSION – OG SÅ ALLIGEVEL IKKE HELT

Hvordan taler man med jøder om Jesus, og hvorfor er det vigtigt? Det giver Joy og Robin Eastwood deres bud på her.

Tekst og foto: Christian Rasmussen, generalsekretær i Israelsmissionen



Joy Eastwood og hendes far Robin Eastwood er for nylig flyttet til Helgenæs fra København, hvor de er medarbejdere på et refugium. De er Jesustroende jøder og er begge engagerede i det fællesskab, Mads Bjørn leder i København. Både far og datter kommer fra England, og mens Joy allerede kom til Danmark i 1991, kom Robin først i 2020, efter hans kone døde. Og så er de enige om, at det er vigtigt at dele evangeliet med jøder:

“Paulus siger, at evangeliet først er for jøder og også for hedninger, altså ikke-jøder, så kaldet til at dele troen med jøder er tydeligt, ligesom kaldet til at dele troen med hedninger er det,” slår Robin fast. Men derfor kan det godt være en udfordring, mener han:

”Det er ikke så enkelt at tale med jøder om Jesus, for evangeliet er i nogen grad blevet 'hedningeficeret', så jøder tror, at Jesus kun er for ikke-jøder.” Joy stemmer i:

”Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der er bibelsk, og hvad der er kulturelt. Hvis evangeliet kan inkarneres i enhver kultur, så må vi forvente, at jøders tro på Jesus ikke får helt samme udtryk som ikke-jøders. Det får også betydning, når vi fortæller jøder om evangeliet. Hvis nogen vil tale med en jøde om Jesus, så vækker det måske ikke nogen interesse, for Jesus er for de kristne, vil man som jøde tænke. Men hvis nogen vil tale med en jøde om Messias, så er det et jødisk koncept og dermed en anden sag.”

Derudover er det vigtigt at gøre sig klart, at jøder ikke læser så meget i Det Gamle Testamente, som man skulle tro, forklarer Robin:

”Selv de religiøse jøder studerer ikke hele Det

“

Det er ikke så enkelt at tale med jøder om Jesus, for evangeliet er i nogen grad blevet 'hedningeficeret', så jøder tror, at Jesus kun er for ikke-jøder.

- Robin Eastwood

Gamle Testamente, men kun Toraen, altså de fem Mosebøger, og så går de videre til Talmud, som er den rabbiniske fortolkning af den jødiske lov. Salmerne er dog velkendte og elskede. Så er der de ikke-religiøse jøder, som for nogles vedkommende holder fast ved nogle af traditionerne som for eksempel sabbatten og festerne. Her vil du sjældent finde en jødisk bibel, altså Det Gamle Testamente, men du vil i reglen finde en Siddur; en jødisk bønnebog. Derfor er det fint at lære den at kende, hvis du vil snakke med jøder på et fælles grundlag.”

Joy er enig, men grundlæggende mener de begge, at det er de samme ting, der er på spil, når man deler evangeliet med jøder og ikke-jøder: ”Det handler om at bygge relation og dele liv og på den måde nedbryde nogle fordomme om, hvad det vil sige at tro, at Jesus er Messias.” ”Ja”, siger Robin. ”Vi skal ikke fokusere på jødiskheden, men jøder skal, som alle andre, mødes som individer med en levevis og synspunkter, som vi med nysgerrighed og respekt kan komme i dialog med og lære af.”



ISRAELSMISSIONS UNGE

STINE RAVN: UNGE HAR BRUG FOR KRISTNE FÆLLESSKABER

*Tekst: Kirsten Bitsch Lang,
kommunikationsansvarlig i
Israelsmissionen
Foto: IU*

Foreninger som Israelsmissionens Unge (IU) styrker de unges trivsel, mener Stine Ravn, der er netværkskoordinator i IU og studerer psykologi på Aarhus Universitet.

Stine Ravn har Israelsmissionen og IU i hjertet. Hun har været volontør i både Immanuelkirken og Den Danske Kirke, og hun arbejder i dag som netværkskoordinator i IU samtidig med, hun studerer psykologi på Aarhus Universitet. Stine tror på, at foreninger som IU kan være med til at gøre en positiv forskel for unge i dag - og det er der hårdt brug for.

Næsten halvdelen af alle danske unge mellem 16-25 år oplever en grad af mistrivsel, konkluderer en undersøgelse fra 2022, og

det er der flere grunde til, fortæller Stine. Blandt andet skyldes det et stort præstationspres på den enkelte, hvor de unge føler sig utilstrækkelige, fordi der er så meget, de "burde" gøre. Christian Hjortkjær, der har udgivet en bog om emnet, beskriver det sådan her: "Det er ikke følelsen af, at du er forkert, fordi du har gjort noget forkert, men den paradoksale følelse, at du føler dig forkert, netop når du forsøger at gøre alting rigtigt."

Israelsmissionens Unge har som formål, at unge danske kristne må se sig selv som en del af Guds store, mangfoldige og globale mission og tage del i den. Med det formål fortæller IU en anden historie om de unge, end den de ellers kender til.

"For det første lægger IU stor vægt på, at Gud har en identitet til os, som kommer til udtryk allerede i Det Gamle Testamente. Guds fortælling viser, at man ikke selv skal kæmpe sig til at skabe sin egen historie, men at man er født ind i en fortælling

og kan finde sin identitet i Gud," fortæller Stine og fortsætter: "Desuden består hele Bibelens fortælling af uperfekte mennesker, der ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet. Det er der noget frisættende i. Og den fortælling står ekstra tydeligt frem, når man også taler om Gamle Testamente og Bibelens jødiske rødder, som vi gør det i IU."

Stine er ikke i tvivl om, at IU gør en positiv forskel for unge. IU består af fællesskaber, hvor unge hver især kan bidrage med det, de selv har at byde ind med, og det er godt for den enkelte:

"Det får den unge til at kigge ud mod verden og væk fra sig selv og sine egne præstationer, og det kan være med til at komme noget af den ensomhed til livs, som mange unge oplever i dag."

IU-FÆLLESSKABER I DANMARK

Roots-grupper

Grupper af unge, der har fokus på kristendommens jødiske rødder. For eksempel bogklubber, rejsegrupper til Israel eller lokalgrupper, der blandt andet holder sabbatsmåltider sammen.

Huddles

Grupper, hvor unge i fællesskab sætter fokus på, hvordan de kan være i mission i dag.

Projektgrupper

Grupper med et særligt fokus, for eksempel på forsoning, udviklings-samarbejde og mission i Danmark og forskellige steder af verden.

Menighedsfællesskaber

Ungdomsgrupper i kirker

”FORSONING SKABER SMÅ GLIMT AF HÅB”

*Tekst: Kirsten Bitsch Lang,
kommunikationsansvarlig i Israelsmissionen.*

Foto: Rasmus Strøm Risbjerg

I over ni år har Elisabeth og David Serner været udsendt af Israelsmissionen som præstepar i Den Danske Kirke i Jerusalem. Selvom de befinder sig i et område med både små og store konflikter, er der stadig meget håb.

Til julegudstjenesten i år stod David i døren og gav hånd til alle de mennesker, der kom ind i kirken. En kvinde ignorerede fuldstændig den fremstrakte hånd. Efter gudstjenesten kom hun hen til ham og sagde: ”Du må undskylde, min datter sagde, at du gav hånd, da vi kom, men det har jeg ikke gjort i 20 år, så det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.”

Som præst navigerer man hele tiden i kulturforskelle. Nogle kan man grine ad, mens andre har alvorlige konsekvenser for de mennesker, der bor i landet. Og desværre går det ikke altid så let som i tilfældet herover:

”Jeg synes, jeg kan mærke en større polarisering nu end tidligere. Der bliver gravet flere skyttegrave, og det bliver mere intenst. Det er mere kompliceret at snakke om uenigheder og konflikten, og der har været flere angreb på kirker,” fortæller David og fortsætter: ”Vi er meget spændte på, hvad det nye regeringsskift, der netop har fundet sted, fører med sig. Både for landet, men også for de kristne hernede.”



*At få lov til at fortælle
mennesker her i
Mellemøsten om,
hvem Jesus er, giver
meget glæde.*

- Elisabeth Serner



Konflikt og ufred er hele tiden en del af billedet, når man arbejder i Jerusalem, men i de små og store konflikter ligger der også et håb: "Når mennesker mødes og forsones, giver det mig håb. Nogle gange sker der noget godt bare ved, at man er til stede og i bøn," fortæller David. Elisabeth supplerer:

"Det er meget meningsfuldt, når kirken skaber rum for møder mellem arabere og jøder, der for eksempel er gift med danske kvinder. Det er som at bygge en lille bro i et meget komplekst landskab. Eller når en volontør med dansk-iransk baggrund bliver venner med en dansk-jødisk dreng, fordi de begge to er med i kirkens krybbespil. Det er et lille lysglimt, der giver håb om, at flere jøder

og iranere i Guds familie, kan lege og hygge sig sammen i fremtiden."

At være præstepar i et så konfliktfyldt område er både hektisk, udfordrende, spændende og berigende. Selvom det til tider er hårdt, så er David og Elisabeth trygge i, at de hver dag kan vandre sammen med Gud:

"Det er dejligt at følge det, som Gud sender én til," fortæller David. Og Elisabeth følger op: "At få lov til at fortælle mennesker her i Mellemøsten om, hvem Jesus er, giver meget glæde."



NYT FRA KONTORET

BENNA MERRILD ER NY BARSELSVIKAR

Fra april går vores kommunikationsansvarlige Kirsten Lang på barsel i et års tid. Vi har været så heldige at ansætte Benna Fredsgaard Merrild som vikar i den periode på 15 timer om ugen.

Benna er 32 år og er uddannet inden for virksomhedskommunikation og retorik, og så har hun sit eget firma, hvor hun hjælper virksomheder med deres kommunikation.

På den personlige front er hun bosat i Hinnerup, gift med Kristoffer, som hun har tre skønne drenge med, og så spiller hun klaver i sin fritid.

“Jeg glæder mig til at lære organisationen godt at kende og stå med overblikket. Det bliver fedt at få lov til at kunne påvirke kommunikationen hele vejen rundt,” fortæller Benna.

ØKONOMI

TAK FOR AT STØTTE OP OM ARBEJDET

2022 har været et usikkert år, hvor vores udgifter er steget, og vores indtægter fra for eksempel genbrugsbutikker er faldet. Derfor sparer vi, hvor vi kan. Det betyder blandt andet, at vores kommunikationsansvarlige er gået ned på 15-20 timer om ugen, at vores blad er blevet tyndere, og at vi har skåret i støtten til Immanuelkirken og Det Israelske Bibelselskab. Alligevel går vi ind i 2023 med et budgetteret underskud på 500.000 kr.

Landsstyret er i gang med at se på, hvordan vores engagement i Israel skal se ud på den lange bane. Der er mange ting, vi drømmer om at gøre, som kræver en bedre økonomi end den, vi har lige nu. Derfor skal I have mange tak for at støtte op om vores arbejde.

I foråret kan I opleve at blive ringet op af Mads Bjørn Thuren, vores dialogmedarbejder, som beder om fastgiveraftaler. Tag godt imod ham, når han ringer.



Tak!



ISRAELSMISSIONS UNGE

UNGE I ISRAEL, BETLEHEM OG NEW YORK

Der er mange rejselystne unge, der gerne vil afsted med Israelsmissionens Unge. Fem Missionspiloter rejste til Jerusalem i februar og skal være i Israel i tre måneder, hvor de vil opleve, hvordan Guds mangfoldige mission udspiller sig i praksis og blive klogere på deres egen rolle i den. Derudover vil fire danske ungdomsledere bo i Betlehem i løbet af foråret for at være med til at starte et center for unge op i fællesskab med organisationen Musalaha. Huset skal hjælpe palæstinensiske kristne og muslimer med at mødes på tværs af religiøse skel og snakke om forsoning og sameksistens. Til sidst har Israelsmissionens Unge lanceret et helt nyt koncept, nemlig Missionspiloter i New York. Det første hold, som bliver sendt afsted til efteråret, er næsten allerede fyldt op, så kender du nogen, der vil være klogere på Guds mission i storbyen og til det jødiske folk og samtidig bo New York, så er det nu, de skal slå til.

DET SKER

ARRANGEMENTER

“**Discovering Jesus in his Jewish context**” er et internationalt teologisk kursus, som løber af stablen d. 1.-12. maj i Jerusalem. David Serner, den danske præst i Jerusalem, står for en stor del af undervisningen, som foregår på engelsk. Du er velkommen til at være med. Læs mere på caspari.com.

Holmsborg Bibelcamping finder sted i uge 30, 2023. Tilmeld dig på kfum-kfuk.dk/holmsborgbibelcamping

Konference i samarbejde med Dansk Missionsråd på Torvet i Aarhus d. 24. oktober 2023. Temaet er mission til det jødiske folk i bibelsk, historisk, globalt og messiansk-jødisk perspektiv. Program følger.

Studiedag om Johannes' Åbenbaring i København lørdag d. 20. april 2024. Program følger.

Israelsmissionens årsmøde finder sted i Bethlehemskirken, København søndag d. 21. april 2024. Program følger.

Israelsmissionen holder møder og oplæg rundt i hele landet. Se mere på vores hjemmeside, eller skriv til os på kontor@israel.dk, hvis du vil have os ud til din kirke eller dit fællesskab.



Støt en levende kirke i Tel Aviv

Emil Leibovich, en ung jødisk mand, som vi skrev om i forrige magasin, er netop blevet døbt. Han mødte Immanuelkirken første gang, da han besluttede sig for at møde op til åben kirke, fordi han var nysgerrig på at høre mere om Jesus. Han siger sådan her om kirken:

”Nogle gange kan jeg godt føle mig ensom. Så er det godt at have et sted, hvor man kan tale med andre troende. Et sted, hvor man kan stille alle sine spørgsmål, og hvor der er mennesker, som lytter.”

Tabitha, en ung studerende fra Indien, siger: ”Immanuelkirken har en god teologisk dybde, og jeg oplever prædikerne som ’solid mad’ for sjælen.”

Vil du støtte op om kirken?

Støt Immanuelkirken på
MobilePay-nr: **504500**.
Mange tak for din gave!



MobilePay



israelsmissionen
mission til det jødiske folk



BED FOR

ISRAELSMISSIONEN

BRUG MIG!



Du er meget velkommen til at tage denne bedefolder ud af bladet og bede med, når du har mulighed for det. Mange tak for din bøn for arbejdet!

Mandag: Den Danske Kirke i Jerusalem

- Bed for præstefamilien i Jerusalem David og Elisabeth Serner og deres børn Naomi og Nathanael
- Bed og tak for familiens relationer til både kristne, jøder og muslimer i området
- Bed for, at flere må opleve, hvem Jesus er, gennem kirkens vidnesbyrd
- Bed og tak for de mennesker, der kommer til gudstjenester og arrangementer i kirken

Tirsdag: De messianske jøder i Israel

Mindre end to ud af 1000 jøder i Israel tror på Jesus som Messias, og mange oplever, at det er svært at være jødisk og tro på Jesus.

- Bed for, at messianske jøder må få styrke til at stå fast ved troen
- Bed for, at Caspari Center i Jerusalem, der ønsker at opruste den messianske bevægelse i Israel, finder en ny, god leder
- Bed for Ebenezerhjemmet, der er et plejehjem for Jesustroende i Israel. Bed og tak for ansatte, frivillige og beboere og den nye leder David Phillips

Onsdag: Forsoning og studenterbevægelsen

- Bed for organisationen Musalaha og deres arbejde for forsoning i Israel/Palæstina
- Bed for FCSI, den israelske studenterbevægelse, der arbejder for, at flere studerende i Israel får mulighed for at lære Jesus at kende. Bed for frimodighed blandt de studerende i Israel, og at de må blive styrket og opmuntret i troen

Torsdag: Arbejdet i København

Dialogmedarbejder Mads Bjørn arbejder for, at flere jøder i København må lære Jesus at kende.

- Tak og bed for Mads Bjørn og for de frivillige i København, som Mads Bjørn arbejder sammen med.
- Bed for de jødiske mennesker i Danmark, der endnu har til gode at blive klogere på, hvem Jesus er
- Bed og tak for de Jesustroende jøder i Danmark

Fredag: Sekretariat og frivillige

- Bed for medarbejdere og frivillige i Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge
- Tak for de mennesker, der støtter op om sagen og bed for, at flere mennesker må få denne sag på hjerte

ORD TIL EFTERTANKE

”For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke” (Rom 11,29)

Det seneste stykke tid har jeg ryddet op i Israelsmissionens arkiv, og her er dukket mange spændende ting op. Bestyrelsesreferater fra krigen, breve fra en tidligere israelsk premierminister og utallige fotografier fra vores lange historie.

Det har flere gange slået mig, at det at have et arkiv med dokumenter, der strækker sig over 100 år tilbage i tiden, siger noget om Guds trofasthed. Israelsmissionen har haft sine kriser, men arbejdet er fortsat. For så vidt er arbejdet ikke afhængigt af, at der findes en officiel organisation, for det er Guds eget arbejde for at nå sit folk med evangeliet, som vi tager del i. Og Paulus understreger, at Gud er trofast mod sit folk.

Men det er ingen dårlig ting at have et organiseret fællesskab i ryggen. Det er ingen dårlig ting at lade sig kalde til et specifikt arbejde – at føle sit forpligtet. Heller ikke her fortryder Gud sit kald og sin udvælgelse. Det giver frimodighed til at tjene i det arbejde, som set fra vores kontor er det vigtigste i hele verden: At nå det jødiske folk med evangeliet om Jesus Messias.

Af Kasper Bergholt, bibelunderviser i Israelsmissionen